

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD



Contributie

Dit jaar hopen we dat u bereid bent de contributie voor 2005 en 2006 tegelijk te betalen. Dat is administratief wat makkelijker voor u en voor ons. We verhogen het bedrag niet. U zult er wel begrip voor hebben dat we u voor dit bedrag geen nota of acceptgiro gaan toesturen, maar het via dit verzoek hopen binnen te krijgen. Wilt u de komende dagen dus a.u.b. € 10,- overmaken op rekening 324545312 t.n.v. dorpsraad Lijnden o.v.v. contributie 05 en 06. Vast bedankt voor uw medewerking. Als u betaalt, bent u dus automatisch weer lid voor twee jaar.

Vrijwilligersavond

Op 26 februari heeft de dorpsraad een vrijwilligersavond georganiseerd. Het is prettig als de dorpsraad met haar werkzaamheden kan steunen op vrijwilligers. Daarom zijn alle mensen die hun bijdrage hadden geleverd aan "Lijnden is het einde", als sponsor, als bezorger van de Nieuwsbrief, als notulist van vergaderingen of als helper bij het reilen en zeilen in De Vluchthaven, uitgenodigd voor deze avond. Om 18.00 uur was er een buffet, verzorgd door Sennie, afgesloten met nog wat napraten en een drankje. Het werd een gezellige avond, waarop velen zich alweer aanboden als vrijwilliger voor de komende periode. Stuk voor stuk mensen dus, die hun steentje willen bijdragen om Lijnden een leefbare gemeenschap te laten zijn. Om 22.00 uur sloot iedereen met een tevreden gevoel de avond af.

Toezegging Wijk- en Kernfonds

De gemeente heeft een positief advies gegeven en daarom de benodigde financiën toegezegd voor de nieuwbouw van Het Vluchthonk.

Ook voor de activiteitendagen (i.v.m. het 150-jarig bestaan van de gemeente Haarlemmermeer) op 28 en 29 mei is geld toegezegd. Op die dagen wordt door V.O.S. en de Dorpsraad, maar vooral door V.O.S., een geweldig feest (met o.a. handbalmarathon, zeskamp en barbecue) georganiseerd. Zie verder bij de informatie van V.O.S.

Jaarvergadering maandag 23 mei, 20.00 uur in De Vluchthaven

Ook deze datum kunt u vast noteren.

Omdat voor de jaarvergadering de financiën goedgekeurd moeten worden door een kascommissie vragen wij u dringend of twee van u voor de jaarvergadering een avondje de zaken willen doornemen en hun goedkeuring daaraan willen geven. Graag contact opnemen met Louis van Daalen (penningmeester), Nieuwerkerkerstraat 34, tel. 5552180.

Informatie-bijeenkomst Gebiedsuitbreiding Raasdorperweg-Lijnden

Namens de gemeente waren er op die avond (9 maart 2005) wethouder mevrouw M. Blankers (o.a. verkeer), de heer P. de Graaf (voorzitter), de heer J. Groenenboom (projectleider) en nog diverse ambtenaren van de verschillende sectoren. Vanuit het dorp waren er ruim 80 belangstellenden.

Een verslag van die avond werd gemaakt door mevrouw C. Blankestijn.

Wethouder Blankers gaf aan dat het te lang stil is geweest rond de ontwikkelingen met betrekking tot de Raasdorperweg. Maar men is nu wel met een plan gekomen dat meer omvat dan alleen maar het aanleggen van een weg. Het gaat daarbij om uitbreiding van de bestaande bedrijven, de bestaande handhavingsproblematiek, de inrichting van de Raasdorperweg, de groenplannen, de gemeentelijke taak om te voorzien in laagwaardig bedrijventerrein en het aanzicht van het gebied. Voor eind 2005 moet er duidelijkheid zijn over de haalbaarheid van dit voorstel. Als het voorstel niet haalbaar blijkt, zullen de plannen worden teruggebracht tot alleen de aanleg van een weg, met waarschijnlijk noodzakelijke aanvullende financiering.

De nieuwe weg begint bij de Hoofdweg, loopt evenwijdig met de A9 en takt uiteindelijk aan op de uitloper van de Raasdorperweg. De eerste fase omvat een geringe aanvulling van bedrijvigheid langs de Raasdorperweg, een snelle aanleg van de weg en een groene buffer met het dorp. In de tweede fase volgt een uitbreiding, waarbij bedrijven worden georiënteerd op de nieuwe weg en de Raasdorperweg verkeersluw wordt gemaakt.

De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt, wordt er overleg gevoerd met grondeigenaren en direct betrokkenen en als het plan haalbaar blijkt kan een professionele gebiedsontwikkelaar aan de slag.

Er kwamen nog al wat kritische vragen:

- Is het verstandig: uitbreiding van een laagwaardig bedrijventerrein zo dicht bij het dorp, zonder goede ontsluitingsweg?
- Komt er een groenvoorziening tussen woningen aan de Raasdorperweg en de bedrijven?
- Hoe zit het met de afwatering van de toe te voegen bebouwing en de planschade die ontstaat?
- Er is toch beloofd dat de nieuwe weg met een bocht om de uitloper van de Raasdorperweg zou gaan lopen?
- Heeft dit voorstel ook betrekking op het gebied tussen Raasdorperweg en Ringdijk (o.a. NOBA)?
- Zijn er zoveel bedrijven die willen uitbreiden en welke bedrijven zijn dat?
- Kan NOBA verplicht worden zijn bedrijfsbebouwing achter groen te verbergen?
- Houden jullie goed in de gaten wat voor bedrijven er straks nieuw worden aangetrokken?
- Waar sluit de nieuwe weg aan op de Hoofdvaart?
- Welke invloed heeft het dorp op het nadere ontwerp?
- Kan er iets gedaan worden tegen het te snel rijden op de Ringdijk?
- Is "laagwaardig" gelijk aan iets dat niet te handhaven blijkt?
- Als de "veenderij" de bestemming groen en recreatie krijgt, kun je dan je tuinderij

nog wel als tuinderij verkopen?

- Krijgt NOBA gewoon weer een vergunning voor ketels en een schoorsteen?
- Wordt in het plan ook goed opgenomen de Lijnderdijk en het verkeers- en parkeerprobleem bij de handbalvereniging?
- Hoe wordt er naar aanvragen van vergunningen gekeken met het oog op de toekomstige ontwikkelingen?

Al met al genoeg interesse bij de dorpsbewoners. Er werd zo goed mogelijk op de vragen ingegaan. Het zou te veel ruimte in beslag nemen om de antwoorden hier te gaan publiceren. Maar het staat wel allemaal in het verslag van mevrouw Blankestijn. (Dit is slechts een samenvatting ervan.) Dat verslag kunt u ophalen bij Joop Baars, Hoofdweg 22. Het omvat 9 kantjes, die makkelijk te lezen zijn.

Wilt u meer nieuws weten van de dorpsraad, dan kunt u dat altijd vinden op onze website: www.dorpsraadlijnden.nl U kunt ook via het gastenboek reageren.

Hoera

Speeltuin wordt na zes jaar aangelegd

In april 2005 zijn de eerste paaltjes voor de speeltuin in aangepaste vorm de grond in geslagen. In het voorjaar wordt gewerkt aan de drainage en het grondwerk, daarna volgen de bomen en de beplanting. De speelvoorzieningen worden aangelegd zodra het gras stevig genoeg is.

Voor de kinderen die in juni 1999 hebben meegewerkt aan het eerste ontwerp zijn de speeltuinplannen behoorlijk veranderd en komen ze waarschijnlijk te laat. Maar het belangrijkste is dat er nu dan toch een veilige speel- en ontmoetingsplek in Lijnden komt voor alle kinderen uit Lijnden. Bovendien is het een plan waar alle bewoners mee kunnen leven.

Het oorspronkelijke basisontwerp is gehandhaafd, dat wil zeggen dat het terrein aan de Veldweg tussen de boerderij van Baars en de brug uit drie delen bestaat. Alleen de invulling van de speelvoorzieningen is teruggebracht tot een kleinere vorm. Naast de T 106 komt een groenweide met veel bomen en een bankje. Het middenterrein wordt de eigenlijke speelweide met de speelvoorzieningen: een klimhuisje + driehoeks veerwip voor de allerkleinsten en een klimobject in de vorm van een tipi + glijbaan en een koppelduikrek voor de overige kinderen.

Naast de boerderij van Baars komt een speelweide waar gevollyd of gevoetbald kan worden.

Het ontwerp is ruimtelijk, groen en bij de overgang naar het bedrijventerrein is veel aandacht besteed aan een groene afscheiding: veel bomen en gele kornoelje.

Naast de Canadese populieren die op het hele bedrijventerrein staan, komen er ook notenbomen en sierkersenbomen op het speelterrein.

Wij houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen en de definitieve openingsdatum van de speeltuin.



Wiet van Hoorn
023-5551542



Van de redactie

Nieuws, nieuws, heel veel nieuws in deze Boeselijn!! En dat allemaal over de festiviteiten komende maand in Lijnden. En de Boeselijn zou de Boeselijn niet zijn als wij u daar niet van op de hoogte houden.

In mei viert sportvereniging V.O.S. haar 45 jarig bestaan. Omdat dit feest mooi samenvalt met het 150 jarig bestaan van de Gemeente Haarlemmermeer is het een pracht gelegenheid om groots uit te pakken. En dat gaat het organisatie comité dan ook doen. Een handbal marathon, een disco, een barbecuefestijn, een zeskamp en een familie-klaverjastournooi om zomaar even enkele activiteiten te noemen. U leest hier in deze editie veel meer over. Afgelopen jaar waren de activiteiten bij het 50 jarig bestaan van de dorpsraad al een succes... deze activiteiten beloven dit nog te overtreffen. Er wordt dus op u gerekend. Eigenlijk is het nog beter om actief deel te nemen aan al deze activiteiten.

De redactie feliciteert zowel de Gemeente als ook V.O.S. van harte met hun jubileums en dat alle activiteiten een geweldig succes mogen worden.

5 mei vieren wij in Nederland 60 jaar bevrijding. Dit jaar zijn er geen activiteiten bij onze bevrijdingsboom op ons eigen 'Dorpsplein'. In deze Boeselijn staat wel een verhaal, welk wij ontvingen van de heer Jan Dekker. Hij geeft hierin een beschrijving over de tijd in de oorlog dat hij tewerkgesteld was in Duitsland. Een boeiend verhaal wat zeker de moeite van het lezen waard is.

Afgelopen maand heeft u de voorstellingen van Genesisus en FF-Niet in de Vluchthaven kunnen bijwonen. Top amusement in Lijnden! Als u niet geweest bent heeft u iets gemist. Leuk, grappig, goed geacteerd en soms bijna een afspiegeling van de werkelijkheid. FF-Niet speelde met (de zelf geschreven) voorstelling "Inburgers en Buitenlui" een wel heel eigentijds stuk over een groep buitenlanders die een inburgeringcursus in Nederland krijgen. Is Lijnden dan toch rijp voor een asielzoekerscentrum? (weten we gelijk de reden waarom die keet achter op het Vluchthaven terrein staat) Genesisus speelde ook de sterren van de hemel. Onder regie van Wybe haalde iedereen het maximale uit zijn rol.

De spelers houden nu weer even rust tot na de zomer. Het seizoen zit er weer op. Binnen enkele weken geldt dat voor meerdere clubs en verenigingen. Hoewel we nog midden in de lente zitten komt het eind van het clubseizoen er weer aan. In mei houdt het echt even op voor het klaverjassen, hartenjagen, beeldhouwen en bloemschikken. De boulers gaan wel weer onverschrokken voort met hun sport. En dat is maar goed ook want anders hebben wij geen nieuws in de volgende Boeselijn. Hoewel...als u er helpt om de festiviteiten bij V.O.S. tot een succes te maken hebben wij de volgende keer weer veel nieuws te melden.

Veel plezier aldaar en veel leesplezier in uw Boeselijn.

de redactie

Oud doet wijs

Omdat de heer Henk Smit wat tobt met zijn gezondheid schreef hij al vroeg een stukje voor de Boeselij:en:

Het is vandaag een sombere dag, het is 2 maart en het sneeuwt.

Het is mooi wit buiten, maar het had wat eerder moeten komen.

Het was goed merkbaar met de opkomst, want ze dachten echt: "laat de boel de boel maar, en ik blijf lekker achter de kachel zitten", we hadden ong. 10 man minder.

Vandaag heb ik de pen maar weer op genomen, want over enkele weken zit het seizoen er al weer op. Net nu ik aardig begin te klimmen op de ranglijst (maar ja, had je maar eerder wat serieuzer moeten beginnen). We gaan voor de gezelligheid en na afloop moet de rommel nog op worden geruimd, en nemen we nog gezellig 'n afzakkertje en zijn dan om half zes thuis.

Afgelopen maandag hebben we bestuursvergadering gehad, waar ik helaas niet bij kon zijn, ik lag weer 'n dagje in het L.U.M.C. en zit nu heerlijk strak in het korset, dit seizoen zal ik jullie wel niet meer mee maken, want wat ik hoorde, is er op 14 april de prijsuitreiking, en gaat 28 april de tent dicht om 1 september weer open te gaan, en dan hoop ik iedereen weer te ontmoeten, want echte vrienden kan je niet missen, en die zijn dun gezaaid.

H .M. Smit
0204973716

Na de laatste prijsuitreiking schreef de hr vd Putte nog een aanvullend stukje:

Inderdaad, we hoorden van Henk dat hij wéér geopereerd gaat worden.

Eeuwige pechvogel.

We wensen hem het allerbeste toe en uiteraard spoedig herstel.

Dan nu de resultaten van 8 ½ maanden kaarten:

| | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 1 ^e prijs klaverjassen | J Meegdes | 152095 punten |
| 1 ^e prijs jokeren | Mw Kooi | 3911 punten |
| 2 ^e prijs klaverjassen | Mw A de Jong | 151415 punten |
| 3 ^e prijs klaverjassen | Mw J Bijl | 150513 punten |
| Marsenprijs klaverjas | H Gregordiades | 42 marsen |
| Poedelprijs klaverjassen | Mw J Markus | 135228 punten |
| Poedelprijs jokeren | Mw de Leeuw | 4610 punten |

Dat jokeren is toch wel een leuke bezigheid. Met drie personen 2 prijzen winnen.

Wordt het geen tijd dat er wat jokeraars bijkomen? Wie - o - wie?

Op 21 en 28 april wordt er nog gekaart maar zonder prijzen en dan stoppen we tot 1 september.

Allemaal een zonnige zomer gewenst.

Frans vd Putte

Meerhistorie

Als wij vandaag de dag aardappelen op het menu zetten, dan beseffen wij niet dat achter dit basale artikel een lange geschiedenis schuil gaat. Het was Sir Francis Drake (1540-1596), een Engelse zeevaarder en ontdekkingsreiziger, die tussen 1577-1580 een tocht rondom de aarde maakte en tijdens die tocht vanuit Peru de aardappel meebracht naar Europa. Denk niet dat de aardappel een dankbare ontvangst in Europa ten deel viel. Het tegenovergestelde was eerder van toepassing



Er zijn mensen die de aardappel een vrucht noemen. De pieper is echter vrucht, noch zaad, noch wortel, maar een verknobbeld vergroeiing van de onderaardse stengel, die verscheidene loofbotten heeft en daarom een grote hoeveelheid (21%) stijfsel- of zetmeel bevat, de meest bijzondere voedingsstof voor mens en dier. Daarnaast is de plant ook leverancier van vitamine C. Vooral dat laatste werd zeer gewaardeerd door de opvarenden van de zeescheepvaart, want de aardappel was niet alleen lang houdbaar, maar voorkwam ook de zo gevreesde ziekte scheurbuik door de aanwezigheid van vitamine C.

Maar alla, men vond de aardappelplant als sierplant voor in de tuin wel acceptabel. Daar kwam verandering in toen Frederik de Groote in 1730 de inwoners van Pommeren onder dwang verplichtte aardappels voor consumptie te telen. Wat men toen niet wist maar inmiddels gelukkig wel, is, dat mensen ziek werden van het eten van de bessen en bloemen van de plant. Nu zouden wij zeggen, logisch, want die bestanddelen zijn giftig. Ook deze ervaringen deed de populariteit van het gewas geen goed. De echte doorbraak kwam echter in 1793 tijdens een hongersnood in Frankrijk. Eindelijk ging men over tot het op grote schaal telen en consumeren van de knolletjes van de aardappelplant. De aanzet daartoe was al een aantal jaren eerder gegeven door de Fransman Parmentier. Tijdens een periode van gevangenschap leefde hij uitsluitend op eten van aardappelen en hij ontdekte, dat zijn gezondheid er bepaald niet op achteruit ging. Na zijn gevangenschap hield hij zich uitsluitend nog bezig met het kweken van

aardappelen. Hij stelde zijn ervaringen te boek en schreef uitvoerig over het nut en de voedzame krachten van de aardappel. Dit boek droeg hij op aan Lodewijk XVI. Het heeft maar een haar gescheeld of de aardappel was vernoemd naar meneer Parmentier.

Ook in Nederland hebben wij een aardappelvoortrekker gekend. Hij heette Karel de l'Ecluse. Al in 1591 beschreef hij de plant, die hij zelf gekweekt had voor het Hof van Wenen. Karel de l'Ecluse was in zijn tijd een beroemd kruidkundige. Toch valt de eer van grootste verspreider van de aardappel in onze contreien ten deel aan een Belg, genaamd Antoon van Brugge.

Hij experimenteerde al vele jaren met de aardappelplant en had ontdekt hoe belangrijk de knol als voedsel voor mens en dier was. Om zijn bevindingen de nodige aandacht te geven onder de bevolking, liet hij in 1702 bekendmaken zijn gehele oogst gratis te zullen uitdelen om daarmee de landbouwers aan te moedigen zelf aardappelen te gaan verbouwen. Het geduld van Antoon werd danig op de proef gesteld want pas in 1740, na heel veel moeite en aansporing, werd de aardappel voor het eerst in Brugge op de markt verhandeld.

Uit landbouwjaaroverzichten is bekend, dat in het jaar 1866 de boeren in de Haarlemmermeer op 250 hectaren aardappelen verbouwden met een gezamenlijke opbrengst van f 87.500.

En Nederland zou Nederland niet zijn als het eerste product - in dit geval van de nieuwe oogst - niet aangeboden zou worden aan het koningshuis.

In het Weekblad van Haarlemmermeer van eind april 1869 staat vermeld, dat Jacobus Krijger, tuinier en hovenier uit Naaldwijk de eerste nieuwe aardappelen van de koude grond aan Zijne Majesteit de Koning had mogen aanbieden.

M.B.Brouwerens

Bron: archief Stichting Meer-Historie

Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Haarlemmermeer, meldt u dan aan als begunstiger van de Stichting Meer-Historie. Voor ? 12.50 ontvangt u 4 prachtig uitgevoerde tijdschriften per jaar. Bel 023-5581464

Jeu de boules

Jeu de Boules Voorjaarstoernooi 14 mei 2005

Zaterdagmiddag 14 mei a.s. houdt Pétanque Lijnden een groot voorjaarstoernooi. Het is een evenement voor leden, donateurs, belangstellenden, familieleden, kennissen en wie er nog meer op twee benen in onze omgeving rondloopt. Men kan zich inschrijven op de lijst in de kantine of door te bellen naar Heinz Watzdorf, tel. 020-6106284 of Ton Kaneman, tel. 06-10252790. Het is een mêlée toernooi, wat betekent dat de doublettes (tweetallen) door het lot aan elkaar gekoppeld worden. Ook de drie wedstrijden worden door loting bepaald. De kosten van inschrijving bedragen 2 euro per persoon en er wordt om half twee begonnen. De prijzen zijn in natura.

Voor het thuisfront is het belangrijk om te weten dat om half zes de prijsuitreiking er is en dat iedereen daarna weer huiswaarts kan keren.

Als u deze Boeselij in de bus krijgt is de Nationale Competitie al aan de gang. Met zeven teams neemt Pétanque Lijnden hieraan deel. Gespeeld wordt er op zondag 17/04 in Sassenheim, zondag 01/05 in Haarlem-Zuid en zondag 22/05 in Hillegom. De eventuele promotie en degradatie wedstrijden worden gespeeld in Amsterdam West. Naast deelnemende teams levert Lijnden ook een bijdrage aan de wedstrijdleiding op deze dagen. Voor een kleine vereniging is dit allemaal een grote prestatie.

Piet Gabes,
Public and Relations.

Agenda.....

Dinsdagavond 19.00 uur vrij spelen.

Donderdagavond 19.00 uur vrij spelen.

Zaterdagmiddag 13.00 uur vrij spelen.

Zaterdag 04 juni 2005 Het interne Peter Schijf toernooi met aansluitend de jaarlijkse barbecue.

Zaterdag 11 juni 2005 Het clubkampioenschap tripletten. (drietallen)



Genesisius

ZOMERSTOP.....?

De voostellingen van 12 en 19 maart waren geslaagd !
Het publiek heeft genoten en wij ook!

Nu hebben we officieël een zomerstop.....
Officieël wel, maaaarrrr wij gaan door.

In april gaan we met een hele club nog bij onze collega`s in Rijsenhout en in Zwanenburg kijken.

Nu zijn we bezig om een leuk stuk uit te zoeken voor november.

In mei op de jaarvergadering willen we de rollen weer gaan verdelen
Zodat iedereen zich geestelijk kan voorbereiden op het typetje wat hij/zij gaat spelen.

In juni hebben we een aantal workshops van een docent van de Meerse uit Hoofddorp.

En in juni hebben we een groot feest bij 1 van onze leden waar we heerlijk gaan BBQen en swingen.....dat is ook weer goed voor de teamgeest !

Al met al gaan we lekker bij Genesisius en dat houden we zo!

Ook in de Vluchthaven gaat het goed, Sennie heeft een aantal vernieuwingen mogen toepassen waar we erg blij mee zijn.

Begin deze maand zijn we met een hele groep naar FF-niet geweest.

Het was in 1 woord geweldig!

Jan Baars kon z`n biertje niet binnen houden..... als hij een slok nam proestte hij het er direct weer uit van het lachen.

Een avond cabaret om te gieren.

En zo zijn er nog vele verenigingen en bands die graag optreden in de Lijnden aan de oude Schipholweg.

Met z`n allen gaan we straks weer met goede zin een nieuw seizoen in.

19 en 26 november spelen we weer voor u.

Welk stuk het gaat worden en de korte inhoud ga ik u in de volgende Boeselijn vertellen!

Tot dan!!!

Groetjes,
namens Genesisius,
Monique Milatz

Uit de oorlog

Verslag van mijn verblijf in Berlijn 1943 - 1945

In juli 1943 ben ik verplicht te werk gesteld in Duitsland.

Het begon met een treinreis naar Duitsland. Eindpunt was plaats Rehbrücke, vlak bij Berlijn en daar werden we met vele anderen naar een schoolplein gebracht. Daar stonden verschillende palen met een nummer erop. Na enige tijd werd mijn naam omgeroepen en moest ik mij melden bij een bepaalde paal.

Het leek wel wat op slavenhandel. Daar kwam een man mij ophalen. Met mij nog een ander. Dit was Ko den Hartog, hij kwam uit Ouderkerk aan de Amstel.

Die man was Carl Lubig en is bijna 2 jaar mijn baas geweest. Hij bracht ons naar Berlijn - centrum, naar de Munzstrasse 20 2-hoog. Daar woonde al een stel Nederlanders, een stuk of zes, en kwamen allemaal uit Delft en omgeving, en waren daar al 4 maanden.

De volgende morgen moesten wij ons melden in Pankow, een oostelijk stadsdeel. Daar was de werkplaats van Lubig en maakten wij kennis met de uitvoerder Fritse Krüger. Hij was een aardige man die in de eerste wereldoorlog aan het front gewond was geraakt aan zijn hiel en liep daarom een beetje kreupel.

De eerste weken werkten we bij een glijlagerfabriek en moesten we kleine smeltoventjes vernieuwen.

Later hadden we werk aan een ziekenhuis in Berlijn-Buch, een voorstad van Berlijn.

In een parkachtig gebied stonden meerdere afzonderlijke gebouwen van plm. 10 x 40 meter van twee verdiepingen, waar patiënten verpleegd werden. Op één van die gebouwen was een stuk van een vliegtuig gevallen en daarbij was de kap (met een nokhoogte van wel acht meter) heel erg beschadigd. Het was een heel werk om dat allemaal te herstellen, want wij hebben daar met zeven mensen wel een half jaar aan gewerkt.

Toen dat klaar was, werden wij naar diverse plaatsen in de stad gestuurd, waar wij nooddaken moesten maken, daar waar alleen de kap verbrand was. We hadden daarbij hulp van Italianen. Er had in Italië nl een staatsgreep plaatsgevonden door ene "Badoglio" en die was mislukt en al zijn volgelingen waren krijgsgevangen gemaakt. Een tiental van hen werkten bij ons.

Dan moest ik die uit een krijgsgevangenkamp ophalen en tekenen voor ontvangst en 's avonds in omgekeerde richting. Achteraf was dat een hele verantwoording, want ik was toen net 19 jaar, maar het is steeds goed gegaan.

Eén van die Italianen heette Arosio Luciano en kon de hele gang van zaken niet begrijpen. Hij was 2 weken vóór de staatsgreep opgeroepen voor militaire dienst, had nooit een geweer in handen gehad, en was toch krijgsgevangene.

Later werd ik naar Wilhelmsruh gestuurd aan de noordkant van Berlijn, en ging steeds met de U-bahn, zoals de metro daar heet. Die metro daar was toen al heel groot, er waren 7 verschillende lijnen met meer dan 75 ondergrondse stations.

In Wilhelmsruh was werk genoeg voor ons, omdat er regelmatig werd

gebombardeerd. We werkten daar met Belgen en konden met hen beter praten dan met de Italianen. Er was daar een kleine flat van 3 verdiepingen x 4 woningen. Daar vlakbij was een bom gevallen, en daarbij was de voorgevel ontzet en dreigde er uit te vallen. Wij hebben toen het hele gebouw gestut van de kelder tot de 3^e verdieping. De gevel zou vernieuwd worden, maar zover kwam het niet, een paar weken later was er een voltreffer op gevallen en was al ons werk voor niets geweest.

Een ander voorval was iets heel anders: Een brandbom was op een woning gevallen en was doorgedrongen tot in de gang op de begane grond. Daar was de houten vloer gedeeltelijk verbrand, maar was toen geblust. Er woonde daar een vrouw alleen. Samen met een Belg moesten wij dat repareren en toen wij de halfverbrande delen verwijderd hadden, kwam die vrouw erachter dat wij geen Duitsers waren en wenste niet door Auslanders geholpen te worden en stuurde ons weg. Terug bij de uitvoerder Fritse Krüger, deze vond het geen stijl en zei: "Jan, wij zullen ze krijgen". Die vrouw heeft na vele verzoeken en ruim twee maanden wachten (moest dus over de balken naar de voordeur lopen, omdat de vloer weg was) bakzeil gehaald en moest toestaan dat dezelfde Auslanders de vloer repareerden en wij kregen zelfs koffie met gebak van haar. Ik vond het voor mij een overwinning.

Wij woonden op de 2^e verdieping en beneden was een restaurant van Walte Sachi en deze man heeft veel voor ons gedaan wat het eten betreft. Omgekeerd hebben wij zijn kelder omgebouwd tot schuilkelder met aan 2 kanten vluchtgangen naar de burens voor het geval dat de boel zou instorten.

Toen op 20 april 1945, de verjaardag van Hitler, de eerste Russische ge...en (?) bij ons neerkwam ben ik niet meer naar mijn werk gegaan, maar naar onze schuilkelder. Daar hebben wij twee weken doorgebracht, tot het op 4 mei plotseling stil werd en de oorlog voorbij was.

Wij hebben daarna nog enkele dagen in de kelder doorgebracht, omdat onze woning onbewoonbaar was, alle ruiten waren eruit.

Dit was het einde van mijn verblijf in Berlijn, maar het duurde nog zeven weken voor ik weer in Lijnden aankwam.

Jan Dekker
Akerdijk 107