

DE BOESELIJN

Het buurtblad van Boesingheliede en Lijnden

Redactieadres: Hoofdweg 64, Tel. 023 - 555 1426, Fax 023 555 1771. Postbank nr 212 7342

30e jaargang, nr 266, juni 2008

inhoud

- 1 inhoud
- 2 maandagenda
- 3 weekagenda
- 4 van de redactie
- 5 dorpsraad
- 8 geslaagd!
- 9 Genesisus
- 12 de tufrit
- 13 even voorstellen-1
- 14 even voorstellen-2
- 15 Lijnden USA
- 16 voedingsadviezen
- 17 weekenddiensten
- 18 tel nrs om te onthouden



Ans Bedankt !

Uw buurtkrant de Boeselij

Verschijnt 5 x per (verenigings-) jaar.

De volgende uitgaven zijn rond 19 sept, 21 november, 6 februari, 17 april en 19 juni.

Kopij graag 14 dagen eerder inleveren. E-mail = els@dikkes.nl

Redactieleden: Ans Meekel, Els Dikkes en Ernst van Woerkom

Mmv : Lia Kooter

Redactie- Els Dikkes, Hoofdweg 64, 1175 LB Lijnden, tel 023 - 555 1426

adressen: Ernst van Woerkom, Schipholweg 647 Lijnden 023 - 555 1622

Kopierwerk: 't copy shoppy, Lijnden

Geplaatste artikelen of berichten, ondertekend door een persoon of namens een vereniging of club, vallen niet onder verantwoordelijkheid van de redactie.

Nieuws van de dorpsraad

Jaarvergadering

Op woensdag 21 mei 2008 werd de algemene ledenvergadering gehouden in dorpshuis De Vluchthaven.

Er waren 15 belangstellenden, ons dorp was dus niet echt sterk vertegenwoordigd. Met 15 dorpsgenoten weten we niet precies wat er leeft, maar we hopen dat die 15 een flinke achterban vertegenwoordigen. Wij blijven vechten voor de belangen van Lijnden en Boesingheliede. We geven een kort verslag van de avond, zodat u toch op de hoogte blijft:

De voorzitter, Jos Weel, opende en sloot de vergadering weer af om 10.45 uur. Hij gaf tussen de onderwerpen door informatie en/of commentaar; dat is verweven in onderstaande punten.

De penningmeester, Louis van Daalen, gaf een verslag van 2007 en presenteerde de begroting voor 2009.

De ontvangsten en uitgaven bedroegen elk ongeveer €67.000,-. Als de reserves niet opgebruikt zijn, word je het jaar daarna gekort in de subsidie, hetgeen we hebben meegemaakt. Er was in 2006 een teruggang in de ontvangsten, omdat Het Vluchthonk een tijdje gesloten was i.v.m. nieuwbouw. In 2007 zaten we echter in elk geval op het gebudgetteerde niveau. Dankzij het goed beheer door Sennie, zijn we toch kostendekkend geweest. De dorpsraad streeft er ook naar de huren zo laag mogelijk te houden voor de verenigingen.

De kascommissie (Arie Blom en Jos Bos) hebben inzage gehad. Ze verklaarden de boeken over 2007 te hebben gecontroleerd en gingen ermee akkoord. Ze zijn ingenomen hoe goed de financiën worden geadministreerd. Voor volgend jaar zitten in de kascommissie Jos Bos en Gerard Smit.

De beheerder, Sennie Chan, gaf een sfeerverslag. Daarin kwam goed naar voren hoeveel activiteiten er plaatsvonden in De Vluchthaven en Het Vluchthonk. De secretaris, Joop Baars, gaf een verslag van de gebeurtenissen in 2007. De dorpsraad heeft veel activiteiten gestroomlijnd en overlegt vaak met de gemeente. En hoewel we wel daadkrachtiger zouden willen zijn, is de vooruitgang heel, heel geleidelijk. Bij menig overleg valt nog niet altijd een beslissing.



Geluidsoverlast

Louis van Daalen heeft de contacten rond geluidshinder op zich genomen, maar hij heeft wel versterking c.q. assistentie nodig. Inlezen kost veel tijd, het vergadertempo is vrij hoog, dus wordt het moeilijk om op alles te kunnen inspelen. Lijnden sluit zich aan bij GreenHub, de actiegroep uit Badhoevedorp. Dat is het bundelen van krachten, want wat goed is voor Badhoevedorp is ook goed voor ons en zo komt Lijnden ook iets meer op de kaart. De eis is, dat de "korte bocht" over Lijnden zo spoedig mogelijk verdwijnt. De 10.000 vluchten worden als proef uitgevoerd, maar de vraag blijft of het daarna afgelopen is. Want het vliegen over Lijnden wordt gedaan onder de noemer "veiligheid", maar het geeft ook meer capaciteit. Er wordt nog steeds gemeten met Geluidsnit en Nomos en er wordt alleen maar steeds meer geluid gemeten.

Klagen helpt. Het lijkt wel of Lijnden zich niet meer zo druk maakt, maar besef wel: Het wordt nu toch wel te gek. Kijk eens op de website van de dorpsraad.

Tussendoor en bij de rondvraag kwamen nog de volgende onderwerpen ter sprake:

Allereerst de complimenten vanuit de zaal voor het bijhouden van de **website**. Daar stemde iedereen mee in.

Nieuwerkerkerstraat

Door de Nieuwerkerkerstraat wordt erg hard gereden om vrachtwagens, die via de Hoofdvaart rijden, voor te zijn.

Dit wordt in het rayon-overleg meegenomen. Een oplossing valt niet spoedig te verwachten, maar we hopen u hier in de toekomst meer over te kunnen zeggen.

Raasdorperweg

Peter de Graaf, gebiedsmanager, deelde mee dat het is opgenomen in het verkeersstructuurplan Badhoevedorp. Er kan nog steeds een omlegging in bescheiden vorm komen. Als er een besluit is genomen, kan ook het bestemmingsplan gewijzigd worden in een modern, op de huidige situatie ingespeeld plan. Voor de 2^e helft van 2008 wordt het in de werkplannen opgepakt. Er zit beweging in, misschien is er licht aan de horizon.

Wandelpad bedrijventerrein

Dat pad is vaak onbegaanbaar i.v.m. wateroverlast.

Dit wordt op het rayon-overleg behandeld.

Wie houdt het **terrein bij het gemaal** bij?

Dat valt onder beheer van het waterschap.

Het Vluchthonk overdragen aan Stichting Meerwaarde

Het Vluchthonk voldoet nog niet aan alle eisen. Omdat het betaald is uit het Fonds Wijken en Kernen mogen we geen beroep doen op vervolgsubsidies, om het in orde te brengen. Overdragen wordt dus nog een probleem, omdat via Stichting Meerwaarde de gemeente een vervolgsubsidie zou moeten gaan geven en dat mag dus niet. Oplossing?

Groen bij parkeerterrein De Vluchthaven

Waarschijnlijk valt dit toch onder het beheer van de dorpsraad. Peter de Graaf kon hier nog geen concreet antwoord op geven.

Vernieling **speelhuisje** in de speeltuin aan de Veldweg

Dit probleem (vervanging?) wordt door Peter de Graaf opgelost.

Wijkbudgetten

Aangevraagd zijn flinke hoeveelheden bollen om aan te planten op het terrein bij het gemaal en aan beide Hoofdvaartkanten. Mocht dit worden toegekend, dan hopen we na de zomervakantie een dag te kunnen organiseren, die begint met het gezamenlijk aanplanten van de bollen en eindigt met een "dorpsfeestje".

Mocht u kleine gebreken/problemen zien in de openbare ruimte (slecht wegdek, kapotte lampen, beschadigde speeltoestellen, enz.) dan kunt u dat zelf even melden via 0900-1852.

De praktijk leert dat het dan vlot geregeld wordt.

Het echte verslag van deze avond wordt te zijner tijd op de website geplaatst en ligt ook volgend jaar voor de vergadering weer ter inzage.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op de website: www.dorpsraadlijnden.nl

Van de dorpsraad – vlieghinder

Dat de overlast nog steeds toeneemt, is het intrappen van een open deur. Inmiddels heeft er weer overleg plaatsgevonden tussen de diverse bewonersgroepen/dorpsraden uit Amsterdam-West, Badhoevedorp, Amstelveen en Lijnden en LVNL (Lucht Verkeersleiding Nederland). In dit laatste overleg bleek vooral weer eens dat er veel verschil is tussen theorie en praktijk, want men claimde dat het aantal vluchten verminderd was. Middels statistieken was makkelijk aan te tonen dat deze bewering onjuist was. Men zei ons toen dat ze het aantal starts bedoelden. (Eveneens onjuist, maar daarvoor moet nog wat rekenwerk gebeuren). Onze participatie is nu dus op twee fronten: via de zgn. “bende van 4”, zoals boven geschetst en via de Vereniging Gezamenlijke Platforms, met een rechtstreekse vertegenwoordiging aan de Alderstafel. U volgt ongetwijfeld e.e.a. in de landelijke pers. De uitgelekte concepten zijn niet erg hoopgevend (zie website), met name het punt om de bestaande handhavingpunten maar te laten vervallen en in te ruilen voor een – vooralsnog onduidelijk – nieuw systeem, baart ons zorgen. In het kort is onze insteek:

- maximalisering aantal vluchten
- beperking 2 bij 2 baan gebruik
- “genoeg is genoeg”, dus ook na 2020 niet gaan morrelen aan het maximale aantal vluchten. (Als tenminste een voor alle partijen aanvaardbaar compromis wordt bereikt aan de Alderstafel)
- waterdichte geluidsnorm. Niet de oude schoenen weggoeien dus.

Aanvullend wordt door de eerder genoemde 4 partijen druk uitgeoefend om de “korte bocht” eruit te krijgen, en uit te vliegen op afstand i.p.v. op hoogte criterium. Dus via knooppunt Raasdorp en daarna over industriegebied. Dat blijken allemaal uiterst lastige zaken, want het kost capaciteit. In onze optiek, ondersteund met berekeningen van deskundigen, niet veel capaciteit, maar dat vereist een wat strakkere planning van LVNL en dat kost kennelijk moeite.

Geluidsmeting

Het geluidsmmeetpunt is na een laatste overleg met de gemeente Haarlemmermeer gehandhaafd. Er wordt niet meer uitgebreid en de kosten komen t.l.v. de gemeente. Inmiddels is Geluidnet afgelopen week bij ons langs geweest en heeft de lang geleden geconstateerde storing eindelijk verholpen en het meetpunt gecalibreert, zodat er weer nauwkeurig gemeten wordt. NOMOS draait nog steeds goed alleen de rapportage hapert af en toe wat. Wij moeten nog al eens aandringen op de recente rapportage.

De Dorpsraad wil uw mening horen. Dat kan door uw stem uit te brengen via de website.

www.dorpsraadlijnden.nl

U kunt maar 1 keer per Internet aansluiting stemmen. Tot nu toe hebben slechts 29 huishoudens hier gebruik van gemaakt. Dat kan dus veel beter. Wij zijn er voor u, maar tegelijkertijd vragen wij wel uw steun. Help ons met feiten-materiaal aan te tonen dat we de huidige overlast beu zijn, (of niet natuurlijk).



De Poll over het vlieggeluid heeft de volgende menings-mogelijkheden:

- * Het gaat mij echt te ver
- * Het geluid stoort in hoge mate
- * Niet meer hinder dan anders
- * Er wordt teveel gezeurd

Geef uw mening, zodat wij ons nog meer, met feiten, voor u kunnen inzetten.
Louis van Daalen

Posteractie

Binnenkort krijgt u van ons een raamposter in de bus, met het verzoek die zo lang mogelijk op een - van de weg af - ,goed zichtbare plaats op te hangen. Wij maken dan opnamen en zullen die weer gebruiken in de diverse gremia waar wij aan deelnemen. Ook hier geldt weer: dat werkt natuurlijk alleen maar als er massaal wordt meegedaan. ZEGT HET VOORT.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.dorpsraadlijnden.nl of via Louis van Daalen



Genesisius

Zomerzon in Nederland

De zon schijnt volop in Nederland. Iedereen straalt en is goed op temperatuur. Vooral in de avond wanneer de zon behoorlijk oranje kleurt krijgen wij het behoorlijk warm! Nederland doet het goed... oranje scoort en maar liefst al 7 x in 2 geslaagde wedstrijden. En ook heel veel geslaagde schoolkinderen staan te juichen, omdat ze genoeg punten hebben gescoord! Kortom het is feest en de vlaggen, schooltassen en oranjeslingers hangen uit.

Alles loopt en vliegt door elkaar... zo was ik vrijdag bij familie omdat een dochter van mijn nicht was geslaagd. Een huis gevuld met uitzinnige pubers flink uitgedost in het oranje. Geweldig om naar te kijken en te luisteren. Met z'n allen de wedstrijd tegen Frankrijk gekeken.



Mijn neefje die heel goed kan drummen mocht van zijn grote geslaagde zus bij elk doelpunt wat Nederland zou scoren flink op zijn trommels slaan. Hij bedacht een speciaal deuntje en gaf alle aanwezigen de opdracht om na zijn gedreun heeeeeel hard **goal** !! te schreeuwen. Tot die tijd moest hij zijn trommelstokjes stevig onder zijn oksels klemmen, want de hele avond in het

tromgeroffel van broertjelijf zitten zag de grote geslaagde zus niet helemaal zitten.

De wat oudere broer dan zijn drummende broertje maar jonger dan zijn grote geslaagde zus had een hele fijne stadiontoeter gescoord... waarvan hij had gehoopt deze de hele vrijdagavond grenzeloos te mogen gebruiken cq lek te mogen blazen. Maar de grote geslaagde zus was de baas samen met haar vriendinnen en zij bepaalde dat **alleen** als Nederland scoorde hij flink op zijn toeter mocht blazen.... tot die tijd mocht hij zijn toetertje alleen maar vasthouden voor de lol of, beter nog, inslikken. Want zoveel herrie de hele avond lang was toch teveel voor de grote geslaagde zus die uiteraard op, deze voor haar al zo geslaagde avond, toch wel graag de regie in eigen handen hield!



Terwijl de pubers en de broertjes en de man van mijn nicht heerlijk op de bank en vooral op de vloer "dweilden" gingen mijn nicht en ik keurig netjes en rustig aan tafel zitten om wat serieus papierwerk door te nemen want ook **dat** nog even tussendoor gepland op deze zeer geslaagde avond!

Met een tafel vol A4tjes voor ons neus en 2 keurige kopjes thee met de bijbehorende biscuitjes (omdat wij in de familie eeuwig aan de lijn doen) deden mijn nicht en ik voorzichtig een poging om overzicht te krijgen in het papierwerk... je verzint het niet op zo'n avond maar voilà sommige dingen moeten nou eenmaal ook gebeuren en daar wij allebei lekker bedrijvig zijn en niet altijd tijd kunnen maken om bij elkaar te zijn viel het nou zo toevallig allemaal samen op deze toch al geslaagde avond.

Achter ons hoorden wij de kurk van de fles ploppen en sopten de zakken chips door een heerlijke dipsaus alvorens deze vervolgens in de mond verder kraakten... en nog steeds zaten mijn nicht en ik keurig achter de A4tjes met 2 kopjes thee en de magere biscuitjes!

Oh oh, wat zijn we toch sterk... maar enfin dat duurde natuurlijk niet al te lang of het eerste Nederlandse doelpunt was een keihard feit en mijn neefjes leefden zich uit op drumstel en toeter terwijl de grote geslaagde zus van hun zich ontpopte tot zangeres van een schreeuwend niveau en haar pubervriendinnen traden al schreeuwend op de voorgrond met hun achtergrondkoortje... van "schrik" werd aan de grote tafel waar nichtlief en ik zo keurig achter zaten de thee bijna uitgeproest en de A4tjes vlogen van tafel.

Tot de grote geslaagde zus letterlijk het hele koor weer tot rust riep (schreeuwde) want zij wilde de herhaling goed horen en zien... vanuit 3 of 4 verschillende hoeken werd deze nog eens breeduit uitgelicht waarop wederom de neefjes toeterden en trommelden, de thee weer door de kamer regende en de A4tjes er vrolijk achteraan vlogen...! enfin het hek was vervolgens van de dam op deze zeer geslaagde avond want ons Elftal drukte nog eens 3x een beste punt... uiteraard weer onder veel getoeter, getrommel onder een douche van verse keurige thee en vrolijk vliegende A4tjes!!

Dus het mag duidelijk zijn dat na een paar serieuze pogingen van nichtlief en mezelf wij onze stoelen naar achteren hebben geschoven, de thee hebben gelaten voor wat hij was en een leuk vlaggenlijntje van de A4tjes hebben gemaakt! Vervolgens "dweilden" wij zelf op de bank naast de gillende pubers, de schreeuwende grote geslaagde zus en de toeterende en trommelende neefjes en de man die nog eens een fles ontkurkte op deze zeer chaotische en geweldige avond!!



De magere biscuitjes bleven eenzaam achter op de inmiddels lege grote tafel en onze handen vonden de weg naar de oranje gekleurde mergpijpjes en de door dipsaus gesopte chippies en de vrolijk gekleurde m&m-etjes !!

Doordat de familie **niet altijd** aan de lijn doet, **is** ie dus altijd aan de lijn... zucht!

Gelukkig hebben we niet alles opgegeten, zodat als wij op 15 en 22 november voor u gaan spelen in de Vluchthaven wij nog wat heerlijke chippies bij u op tafel kunnen zetten. Of heeft u liever een keurig mager biscuitje?

Alhoewel met de zomervakantie er nog tussenin en 14 repetitieweken kraken de chippies ook niet meer lekker vers in onze mond... We kunnen maar beter aan Sennie en zijn familie vragen of hij weer wat lekkers voor ons regelt om op de tafels te zetten. 22 november regelt Arthur de muziek er weer bij en Genesisus zorgt voor een avondvullend blijspel... genaamd "**Verhuizing** en andere ongemakken".

En wie weet kan mijn nicht tegen die tijd wel tips geven over die verhuizing gezien zij haar burens **avonden** heeft verblijdt in haar **tussenwoning** met gillende pubers, een grote geslaagde schreeuwende zus en trommelende en toeterende neefjes hihi....

Noteert u ondertussen 15 en 22 november in uw agenda ?

Reserveren voor de VIPLOUNGE kunt u bij Jan Baars (u weet wel die man van die oranje wagens) 020 6597360.

In de volgende Boes meer over de inhoud van "de verhuizing **en andere ongemakken!!**"

*Een fijne zonnige
zomer namens
Genesisus,*

Monique Milatz,
voorzitter van de club!



Wij feliciteren

Wat is het altijd een spannende tijd voor betrokkenen: De examenperiode. Gelukkig gaat er veel goed en is de uitslag bijna altijd aanleiding voor een feestje! Ook in ons dorp zijn er weer veel kinderen in het bezit gekomen van een welverdiend diploma. We zagen de vlag met tas wapperen bij:

- Alex Kooter behaalde zijn VMBO-T diploma aan het Calland Lyceum. Nu gaat hij op het Nova in Hoofddorp de opleiding MTS Bouwkunde-infrastructuur volgen.
- Desireé Celie slaagde voor haar VMBO-T aan de KSH in Hoofddorp. Nu gaat ze naar de kapperschool in Amsterdam.
- Jesper Smit heeft zijn HAVO diploma behaald aan het Calland Lyceum. Na een positieve uitslag voor de test hoopt hij de piloten-opleiding te gaan doen aan de KLM flight academy.
- Lisa Senator Zij heeft haar VMBO-T diploma behaald aan het Welland College in Amsterdam en gaat nu verder voor verpleegkundige aan het Nova-college in Hoofddorp.
- Lizelot Koppenol behaalde haar gymnasium diploma aan het Spinoza Lyceum. Na een jaartje werken vervolgt ze haar studietijd aan de flight academy of misschien gaat ze bouwkunde studeren.
- Maaïke Ruyken heeft het VMBO-T diploma behaald aan het Amstelveen College. Zij gaat nu de opleiding SPW volgen aan het Nova in Hoofddorp
- Mandy van Bergen is geslaagd voor haar VMBO-diploma, Zorg en Welzijn, op het LJ Coster College te Haarlem. Na haar zomervakantie gaat ze de opleiding SPW-3 volgen aan het Nova-college
- Melvin Klene behaalde zijn HAVO diploma aan het Nova in Amstelveen. Hij gaat eerst een jaar werken voor hij zijn verdere studierichting kiest.
- Tessa de Wit behaalde haar gymnasium diploma aan het Ignatius gymnasium in Amsterdam. Aan de Rijksuniversiteit in Groningen gaat zij nu geneeskunde studeren.
- En op Akerdijk 109 wappert de vlag voor Kelly van Os. Zij slaagde voor haar VMBO-K in Purmerend

Iedereen van Harte Gefeliciteerd
een fantastische zomer en veel succes verder gewenst



Beste buur,

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de verbouwing van de voormalige R.K. Franciscus van Sales kerk en de bijbehorende pastorie. U heeft de bouw van dichtbij kunnen volgen en er misschien ook wel eens hinder van ondervonden.

Nu de verbouwing bijna ten einde is en het gebouw in de nieuwe functie in gebruik is genomen, vinden wij het leuk om met u kennis te maken en u het resultaat van de verbouwing te laten zien.

Daarom is er zaterdagochtend 21 juni van 10:00 tot 12:00 een open dag voor alle buurtgenoten en geïnteresseerden. U bent van harte welkom!

Core Development, L&A Advocaten, T-Question, Wortell



LYNDEN USA

In de Boeselij n van april 2008 staat een stukje over Lynden Washington. "Dat is sterk", dachten Jim en ik, toen we het lasen. Wij hebben net een reis gemaakt van drie maanden door de Verenigde Staten en onze laatste twee nachten in de camper hebben we op de KOA-camping van Lynden, Washington, doorgebracht!

Wij kenden Lynden al.

10 Jaar geleden ongeveer waren we er ook. We liepen wat rond, en werden bij het plantsoentje bij de molen aangesproken door een man: "Goedemorgen!"

"Hè? Hoe weet u dat wij Nederlanders zijn?"

"Dat weet ik niet, maar vaak is het raak!", zei de man, die Van Rooyen bleek te heten.

En nu waren we er dus weer. Op het postkantoor hebben we dozen met spullen verstuurd, vanuit Lynden naar Lijnden! En naar het thuisfront stuurden we kaarten van Lynden: "Alsof we al thuis zijn!"



Terwijl ik buiten wat foto's stond te maken, werd ik aangesproken door een oudere man. Toen hij begreep dat ik uit Nederland kwam, begon hij Nederlands te praten. Er ging een lichtje bij me op! "Bent u misschien mijnheer van Rooyen?" vroeg ik.

"Ja", zei de man verrast, "Hoe weet u dat?"

En ik vertelde hem het verhaal van 10 jaar geleden. Het gemak waarmee hij een vreemdelinge als ik aansprak, bracht me op het idee dat hij wel eens dezelfde man zou kunnen zijn.

Op informatieborden (zie de foto's op blz 7) wordt de geschiedenis van Lynden verteld, met inderdaad Phoebe Johnson die Lynden gesticht heeft, en met de vele Nederlandse emigranten die er aan het begin van de vorige eeuw en na de Tweede Wereldoorlog zijn neergestreken, omdat het land hen aan Nederland deed denken. Nog steeds bestaat 50% van de Lyndense bevolking uit mensen van Nederlandse afkomst.

Het stadje ademt de propere Hollandse sfeer van vroeger, zoals je dat hier in Holland haast niet meer ziet. Het teert op het – in mijn ogen ouderwetse – beeld dat van Holland bestaat: molens en klederdrachten! Voor het toerisme is dat heel gunstig, het stadje leeft ervan. En voor Hollandse toeristen uit Lijnden was het toch weer een bijzondere ervaring!

Maria Koeleman, Lijnden
mkoeleman@quicknet.nl



Van de redactie

Tussen al het voetbal geweld van het EK 2008 verschijnt gewoon de Boeselij, editie juni 2008. In deze Boeselij gaan wij het niet over voetbal hebben, niet over het mooie weer, waarvan we regelmatig mogen genieten en ook niet over de vakanties die weer in aantocht zijn.

In deze Boeselij staat weer een leuk lijstje met de geslaagden voor hun schooldiploma. Gefeliciteerd allemaal. Wij hopen dat we iedereen die geslaagd is daarin vermeld hebben. Zelf twijfelen we daar wel aan omdat de redactieleden bijna allemaal uit de schoolgaande kinderen raken en dus niet alles meer uit de eerste hand vernemen. U kunt ons daarbij altijd helpen. Geef het door als er iets geplaatst moet worden. Denk daarbij niet alleen aan geslaagden, maar ook aan bruiloften, verjaardagen en jubilea.

Ook nieuwe bewoners kunnen zich voorstellen, zoals de fam. Homan en Wortell in deze editie doen.

De laatste anderhalf jaar heeft u bij de voormalige katholieke kerk veel bouwactiviteiten gezien. Nu is de verbouw / restauratie zo goed als klaar.

Komende zaterdag houden de nieuwe gebruikers van de kerk open huis en kunt u een kijkje komen nemen om zelf te zien wat een prachtig gebouw het nu is geworden. Het is zeker de moeite waard om hier gebruik van te maken. Wellicht heeft u een uitnodiging in de bus gehad en anders staat deze ook nog eens in deze Boeselij.

Bij de uitgave van deze editie van de Boeselij gaat de reactie afscheid nemen van ons redactielid uit Boesingheliede. Ans Meekel is vorig jaar al verhuisd naar Hoofddorp en gaat nu ook onze redactie verlaten. Uiteraard gaan wij haar missen. Haar inzet maar vooral de gezellige uurtjes als wij de Boeselij aan het samenstellen zijn en we bij de koffie met gebak zitten te ploeteren omdat de nietmachine weer eens kuren heeft.

Toen wij in september 1997 de Boeselij op een nieuwe manier weer zijn gaan opstarten was Ans opnieuw van de partij. Voor die tijd (erg lang geleden) heeft Ans ook al deel uitgemaakt van de redactie toen de Boeselij nog elke maand uitkwam. Kortom, zij heeft al heel veel dienstjaren besteed aan ons buurtblad. Ja, en dan is er een tijd om te gaan stoppen. Begrijpelijk, maar wij vinden het wel erg jammer. Ans bedankt!

En u wensen wij een heel mooie zomer, een fijne vakantie en tot in september bij het nieuwe (verenigingen) seizoen.

Veel leesplezier in uw Boeselij

De redactie

Tufrit – don bosco

Op 15 juni 2008 vond de 46ste editie van de Don Bosco Tufrit plaats. Voor degene niet helemaal bekend zijn met de tufrit zal ik even een kort beeld schetsen. Een kilometertje of 40 - 50 fietsen en onderweg bordjes zoeken en foto's herkennen. Af en toe een vraagje en tussendoor leuke opdrachten.

Het was een beetje twijfelachtig weer, af en toe dreigde het even te gaan regenen, maar volgens mij heeft iedereen het weer droog gehouden.

De route liep van Halfweg naar Amsterdam, vandaar door naar Schiphol, Hoofddorp, Vijfhuizen, Stukje polder en bos en daarna weer terug naar de thuisbasis in Halfweg.

De foto's waren weer pittig, maar als je goed oplette en niet te snel ging goed op te vangen. De bordjes zaten ook weer goed verstopt en de vragen waren weer van het kaliber TUFKIT!

Onderweg weer wat onverwachtheden zoals een kermis en een paardenshow midden op de route: deze zorgden voor de nodige verwarring.

Al met al was het weer een mooie tufrit met goed weer, goede organisatie en een mooie route (alhoewel niet de mooiste tot nu toe, maar dat is mijn mening). De BBQ was ook weer fijn dus mijn dag kon niet meer stuk, weer een top dagje van Don Bosco!

Yorick
Deelnemer van het team
Alex Kooter, Jesper Smit,
Yorick Leusink en Wessel.



In deze editie van de tufrit reden niet zoveel deelnemers uit Lijnden en Boesingheliede mee, mede doordat enkele groepjes zich samengevoegd hebben. En misschien wel omdat het vaderdag was?

De grootste onderlinge strijd was dit keer die tussen de generaties, die door de jeugd gewonnen werd, maar ook niet met een plaats die in de prijzen viel.

Misschien wilt u deze reuzeleuke puzzeltocht op de fiets ook wel eens meemaken. We vermelden altijd de datum in de Boeselijns van april, dus hou die in de gaten!

Voedingsadviezen voor lijnden

Op het moment worden we verwend met veel zonnige dagen in Nederland. Op deze dagen is het heel belangrijk om extra te drinken.

Van mij deze keer een aantal recepten van sapjes die heel makkelijk zelf te maken zijn.

Zorg voor fruit van het seizoen, dit is fruit wat op dit moment het goedkoopste is. Om lekkere drankjes te maken is het handig om een blender te hebben, dit is een glazen kom met mesjes die het fruit tot pulp maken, deze kun je in verschillende prijsklassen aanschaffen.

Het voordeel van een blender is dat u de hele vrucht gebruikt zodat alle vezels erin blijven wat goed is voor onze spijsvertering.

U kunt sap wel bewaren in een luchtdichte fles, maar het is beter om vers sap meteen op te drinken.

Maak uw sapjes ook van verschillende soorten groente en fruit, zodat u alle vitaminen en mineralen binnenkrijgt.

Alle recepten zijn voor twee personen en worden gemaakt door alle ingrediënten in de blender te doen. Veel drinkplezier en alvast veel vakantiepret gewenst!!!

TROPISCHE MANGO

1 mango
1/2 kleine ananas
1 kleine banaan
5 dessertlepels yoghurt
6 eetlepels ananassap

OPPEPPER

6 druiven
1 peer
1 appel
1 schijf ananas

BIG APPLE

2 appels
1 citroen geschild
2 cm gemberwortel, fijngehakt

KOELE ZUIVERHEID

½ komkommer
1 appel

ROOdBLOEDIG

2 rode gekookte bieten
2 appels
3 stengels bleekselderij



Even voorstellen.

Frank en Jeanine wonen sinds februari aan de Hoofdweg 56.

Frank is een geboren Zwanenburger, Jeanine is geboren in Singapore.

Wij hebben elkaar eind jaren 70 ontmoet in Amsterdam en zijn daar ook samen gaan wonen. Na een aantal jaren in het centrum van Amsterdam gewoond te hebben zijn wij verhuisd naar Amsterdam Osdorp.

Na ook daar weer een aantal jaren gewoond te hebben zijn wij in Zwanenburg gaan wonen.

Wij hebben altijd met veel plezier in Zwanenburg gewoond maar hadden behoefte aan een grotere tuin, nu die hebben wij gevonden aan de Hoofdweg 56.

Onze eerste indruk van Lijnden is erg positief, een mooi groen dorpje landelijk gelegen en toch dichtbij uitvalswegen en steden.

Echter een groot minpunt is toch wel het vliegtuiglawaai, de eerste maanden toen wij bezig waren met ons huis was het relatief rustig, toen echter het experiment van Schiphol startte in maart is het woongenot toch wel een stuk gedaald, nu maar hopen dat na de evaluatie van het experiment eind dit jaar deze manier van uitvliegen niet wordt voortgezet.

Frank is werkzaam bij de firma Noba/Rotie dat gelegen is aan de Raasdorperweg in Lijnden, een recycle bedrijf dat gebruikte vetten/oliën en voedselafval weer een bestemming geeft. Hij doet daar het laboratorium en productie van vetten en oliën.

Mochten mensen hinder ondervinden van de vele vrachtwagens van ons bedrijf die over de Hoofdweg westzijde en Raasdorperweg passeren, nu die kan ik geruststellen het bedrijf zal binnen afzienbare tijd verhuizen, geeft toch weer een stukje meer rust in Lijnden.

Noba/Rotie is in het westelijk havengebied van Amsterdam een geheel nieuwe pand aan het bouwen onder de naam Greenmills, op het moment van schrijven worden daar de eerste opslagtanken geplaatst. De verwachting is dat wij daar over ca twee jaar volledig operationeel zijn, dat betekend dus dat de fabriek aan de Raasdorperweg dicht gaat en gesloopt kan worden.

Tot zover deze korte introductie van onszelf, wij hopen nog vele jaren met plezier in Lijnden te blijven wonen.

Frank en Jeanine Homan

Ook u kunt zich ook voorstellen in uw buurtblad.

Neem hiervoor contact op met de redactie.

Even voorstellen

Wortell

Maandag 9 juni heeft IT bedrijf Wortell haar intrek genomen in het voormalige kerkgebouw van de RK Franciscus van Sales parochie. Elders in deze Boeselijns vindt u een uitnodiging voor de open dag aanstaande zaterdag 21 juni.

Reden genoeg om ons even nader voor te stellen:

Wortell is een IT dienstverlener. Wij ontwerpen, bouwen en beheren innovatieve ICT oplossingen op het Microsoft platform en behoren tot de top-3 Microsoft specialisten in Nederland. Concreet verzorgen onze 95 medewerkers voor onze klanten de automatisering. We installeren servers en helpen onze klanten om met de nieuwste systemen aan de slag te gaan.

Wortell werkt grotendeels voor de non-profit sectoren Educatie, Lokale Overheid en Gezondheidszorg. Daarnaast hebben wij ook klanten binnen het bedrijfsleven. Ongeveer de helft van onze mensen zit permanent bij de klant. De andere helft werkt vanuit ons geweldige nieuwe kantoor in de voormalige kerk van Lijnden. Wortell heeft haar intrek genomen in het hoofdgebouw van de kerk. Tussen de pilarenrijen zijn twee nieuwe verdiepingen gebouwd. De komende maanden wordt nog hard gewerkt aan het basement, waar nog meer kantoorruimte wordt opgeleverd. Alles bij elkaar gebruikt Wortell straks zo'n 75% van de totale kantoorruimte in het hele project. De pastorie wordt gebruikt door L&A Advocaten, de projectontwikkelaar Core Development en de managementconsultants van T-Question.

Wij beseffen ons dat we met een relatief grote groep mensen de rust in het dorp Lijnden een stukje komen verstoren. We gaan er alles aan doen om eventuele overlast tot een minimum te beperken en ons als een goede buur te gedragen. We beseffen ons dat we niet alleen in een bijzonder gebouw, maar ook binnen een relatief kleine dorpsgemeenschap kantoor houden. De relatie met de omgeving vinden we daarom heel belangrijk. Voor eventuele suggesties of opmerkingen staan we dus graag open. U kunt desgewenst contact opnemen met Maarten van Noort via 020-7505056.

Wij kijken uit naar een persoonlijke kennismaking aanstaande zaterdag 21 juni van 10:00-12:00.

Wortell,
Danny Burlage
Maarten van Noort
Luc Joziassse

The logo for Wortell, featuring the word "wortell" in a bold, lowercase, sans-serif font.