

Van de redactie

Een mooiere zomer kun je jezelf niet wensen op het moment dit wij dit schrijven. Strak blauwe lucht, een temperatuur van tenminste 30 graden en een zacht briesje. Het is dat het morgen gewoon weer maandag is en het werk roept en de scholen gewoon doorgaan. Anders is het gewoon vakantie! Volop genieten dus, want als u dit stukje leest kan het weer al helemaal anders zijn.

Toch zult u ook aan andere dingen merken dat er zoetjes aan een vakantiegevoel begint te komen. De examens zijn al achter de rug. Ook voor de herexamens is hier en daar weer hard geblokt om toch nog het zo fel begeerde papiertje te behalen. Ja en op school nog maar een paar weekjes te gaan, misschien met toetsen of een proefwerkweek. En dan is het pret tot helemaal in september. De eerste vakantiegangers zijn al vertrokken. Ook het verenigenleven is voorbij of met bijna aan de zomerstop toe.

In deze Boeselij n daarom weinig actuele nieuwtjes van het verenigenfront. Terwijl er toch nog veel te doen is geweest de afgelopen weken. Denk maar aan de recente toernooien bij Petanque Lijnden en natuurlijk het 45 jarig bestaan van V.O.S. in combinatie met het 150 jarig bestaan van de Gemeente Haarlemmermeer.

Nu we even terug kijken op het V.O.S. feest kunnen we zeggen dat ook dit een groot succes is geweest. Allereerst natuurlijk het weer (de eerste tropische dagen van 2005) maar verder de geslaagde handbalmarathon, de familie-klaverjas en de barbecue. Heel veel mensen hebben genoten van dit evenement.

Voor Rob en Betty Fontaine was het gelijk het afscheid als beheerders van de V.O.S. kantine. Vele jaren hebben zij zich belangeloos ingezet op de kantine draaiende te houden. Voor dit evenement waren zij ook weer belangrijke initiatoren (en natuurlijk Petra niet te vergeten) om een geslaagd feest te organiseren. Hiervoor is Lijnden jullie veel dank verschuldigd.

In deze Boeselij n is er natuurlijk ook nieuws van de Dorpsraad. Eind mei was in de Vluchthaven de jaarvergadering. De opkomst was minder dan voorgaande jaren, maar zoals de voorzitter al meldde: "dan is iedereen kennelijk tevreden en doen wij goed ons werk". En inderdaad is de rust weer terug gekeerd binnen het bestuur en kunnen zij zich volop bezighouden met inhoudelijk zaken. En hier leest u meer over in hun verslag of kijk eens op www.dorpsraadlijnden.nl .

Tot slot wensen wij u een zomer toe zoals die zich vandaag aan ons voordoet, maar vooral een prettige vakantietijd.

Veel leesplezier in uw Boeselij n
De redactie

Nieuws van de Dorpsraad

Lijnden op de kaart

Lijnden staat nu echt op de kaart, wat geluidsmetingen betreft. Als u www.geluids.net opzoekt, dan kunt alles te weten komen over de metingen in Lijnden. Dus is er twijfel of u het wel echt zo pijnlijk mag vinden aan uw oren, check het dan even op deze website. Een neutrale registratie helpt u uit deze droom of nachtmerrie.

Bedankt voor de betaalde contributie

Bijna iedereen heeft betaald na onze twee oproepen. Fijn, dat u zo spontaan heeft gereageerd en daarmee het werk van de Dorpsraad steunt. Mocht u het toch nog vergeten zijn, dan kunt u

alsnog € 10,- overmaken op rekening 324545312 t.n.v. Dorpsraad Lijnden o.v.v. contributie 05 en 06. U bent dan automatisch weer voor twee jaar lid.

Omdat u er niet was, maar misschien toch wel graag wil weten wat er zoal besproken is, geven we hieronder nog 2 korte verslagen van bijeenkomsten:

De jaarvergadering van de Dorpsraad van 23 mei

Er waren 23 aanwezigen, o.a. 2 leden van de Dorpsraad Badhoevedorp. De officiële zaken werden onder leiding van de voorzitter, de heer Jos Weel, vlot door de leden goedgekeurd. Met dank aan de secretaris (esse) mevrouw Kasia van Daalen en de penningmeester de heer Louis van Daalen. Als nieuw bestuurslid mochten we de heer Gerrit Klaasse Bos verwelkomen. Dat was een onverwachte meevaller.

Daarna kwamen nog wat onderwerpen ter sprake:

Geluidsmeting

De nieuwe uitvliegroutes zijn nog steeds tijdelijk, waardoor er officieel nog niets tegen in te brengen valt. De Dorpsraad zal de LVNL (Lucht Verkeersleiding Nederland) vragen om de dorpsbewoners te komen uitleggen, waarom er zo uitgevlogen moet worden, ook al is het tijdelijk. Was het “bijna-ongeluk” wel echt de aanleiding om anders uit te gaan vliegen?

Website

De website www.dorpsraadlijnden.nl werd nog eens getoond. We hopen dat de bewoners er meer gebruik van gaan maken.

Gemaal

De heer Flip van Donselaar deelde mee, dat het “parkje” bij het gemaal nog ter goedkeuring ligt bij de gemeente. Het nieuwe gemaal gaat na de bouwvakvakantie 6 weken proefdraaien. In september zal het gemaal echt in gebruik worden genomen. Bij de officiële opening krijgt u de kans om alles te bezichtigen.

Nieuw Vluchthonk

Ons bestaande Vluchthonk wordt vervangen. De “nieuwe” units staan al achter De Vluchthaven opgesteld. Na alle goedkeuringen gaat het in augustus (?) geplaatst

worden. Vrijwilligers zijn daarbij en ook daarna van harte welkom om het geheel in orde te krijgen. U kunt zich hiervoor opgeven bij de voorzitter, de heer Jos Weel.

Bij de rondvraag kwamen nog de volgende punten aan de orde:

- Hoe kan de omgeving (o.a. bij De Vluchthaven) netjes gehouden worden. Groot onderhoud rond De Vluchthaven hoort bij de gemeente (o.a. Plantsoendienst). Na plaatsing van het nieuwe Vluchthonk hopen we dat alles weer in orde wordt gebracht. Wij, als Dorpsraad en ook u, kunnen het beste met Rayonbeheer bellen, dat wil echt wel helpen.
- Noordzijde Ringvaart (Amsterdamse kant). Misschien kan iemand komen uitleggen, wat daar precies komt. Dat zal de Dorpsraad combineren met een andere informatie-bijeenkomst.
- Als mensen vergunningen aanvragen is het raadzaam om eerst zelf goed te informeren wat die vergunning inhoudt. Mocht het van grote invloed zijn op de leefbaarheid in het dorp, dan kunt u eventueel de Dorpsraad inschakelen.
- De beheerder van de Vluchthaven werd nog bedankt voor het beheer en de bediening. Daardoor en door de bezetting draait De Vluchthaven uitstekend.

Op de volgende jaarvergadering zullen de notulen van dit jaar vanaf 19.30 uur ter inzage liggen. Ook zullen ze eerder op de website worden geplaatst.

Bijeenkomst Lijnden Oost van 25 mei

Er waren zo'n 45 mensen. Het was een informele informatie-avond, waarbij wethouder Arthur van Dijk en zijn ambtenaren het plan voor het vierde kwadrant van Lijnden Oost toelichtten. Het betreft 3 delen: een bedrijventerrein, woon-werkkavels en 60 woningen. Die 60 woningen komen tegen de bestaande bebouwing van Badhoevedorp aan, met een ontsluitingsweg naar het dorp en dus niet naar de T106. De bedrijven kunnen alleen maar via de T106 het gebied verlaten.

Bij 6 woon-werkkavels is het de bedoeling de woningen met de voorkant naar de Veldweg te plaatsen, maar niet met een uitrit op die Veldweg. Zo hoeven de huidige dijkbewoners niet alleen maar tegen achterkanten van de bedrijfspanden aan te kijken.

Vanuit Lijnden kwam het verzoek om het bestaande “fietspad” (Veldweg) vooral niet te gaan gebruiken voor bouwverkeer en het tevens fiets-vriendelijker te maken met verlichting.

Dat zou bijvoorbeeld al kunnen door de verlichting langs een nog aan te leggen voetpad daarmee te combineren. De wethouder en zijn ambtenaren verzekerden dat dat eigenlijk een vanzelfsprekende zaak is. We zien het positief tegemoet.

Het nieuwe gemaal



Net nieuwe gemaal
Ziet er uit als een
grote betonnen bak.

Vanaf de dijk kun je
niet meer op de
werkplaats kijken

Volgens de planning zijn de
pompen reeds geplaatst.

De kroosbrug is nieuw en
mooi breed.

Ook 's avonds word er hard
gewerkt.



Een mooie
tekening van
hoe het
allemaal gaat
worden staat bij
het werk aan de
Hoofdweg
westzijde
opgesteld.

Leuk om eens
te gaan kijken



Genesisius

ZOMERSTOP ???

Genesisius heeft haar zomerstop.

Na de uitvoeringen in maart en een jaarvergadering in mei is het normaal gesproken stil in de club tot de scholen weer beginnen in augustus. Dit jaar loopt het even anders.

Meteen na de uitvoeringen in maart zijn we driftig op zoek gegaan naar een nieuw stuk voor november. Na een dertigtal boekjes te hebben gelezen zijn we blij dat we weer een gezellig stuk hebben gevonden. Hierover zo meer.

Nu hebben we in de maand juni een aantal acteerworkshops gepland.

Een docente van theater de Meerse komt een aantal avonden naar de Vluchthaven om ons les te geven.

Erg interessant moet ik zeggen.

Daar steken we wel wat van op.

19 en 26 november spelen we de klucht "Vrouwen op bestelling".

We bevinden ons dan in de sfeervolle achtertuin van zakenman Johan Dijkstra. Hij heeft jaaaaren goed geboerd met zijn bedrijf en heeft deze verkocht zodat hij goed in de slappe was zit. Nu hij echter meer tijd heeft voor een priveleven mist hij toch wel een gezellige vrouw in huis (en tuin).

Hij bedenkt een plan om de gemeenteambtenaar, waar hij goed contact mee heeft, een lijst te laten brengen met alle vrouwen in zijn omgeving die ook nog vrijgezel zijn. Van deze lijst met "gegadigden" laat hij zijn huishoudster Sally een 25tal dames prikken die hij zal uitnodigen op een gezellig tuinfeest. Sally is hier helemaal niet blij mee, zij vind haar leven zo samen met Johan wel goed en zit niet te wachten op nog meer vrouwelijk schoon. Daarom verzint zij een plannetje waardoor het feestje net even anders gaat lopen als Johan vermoedt.

Bets en Jaap, de burens is ook een verhaal apart.....Jaap heeft thuis weinig te vertellen en snakt ook wel naar een beetje avontuur. Aangezien de meest uiteenlopende vrouwen in de tuin van zijn buurman verschijnen is dat voor hem een goede reden om zijn hoofd te pas en te onpas boven de schutting uit te steken.....hij kijkt zijn ogen uit. Uiteraard is zijn Bets het hier totaal niet mee eens en dat zal ze op haar manier eens even goed laten merken.

Ze heeft er veel voor over om het feest van Johan flink in de soep te laten draaien. Niet wetende dat ze haar eigen Jaap in de soep zal aantreffen!!!!Letterlijk en figuurlijk !!!!!

U maakt deze avonden kennis met de meest uiteenlopende figuren die er met elkaar een gezellige chaos van maken!!!! Dat is Genesisius wel toevertrouwd.

-10-

Jan Baars noteert graag uw reserveringen voor deze avonden....u hoeft hem alleen maar even te bellen en u bent van uw plek verzekerd.

19 november draaien we zelf muziek na afloop waarbij u lekker bij kunt kletsen met de buurvrouw (die hopelijk wat vriendelijker is dan onze Bets!!) Maar even lekker dansen kan ook !!!

26 november zingt Richard voor u weer de sterren van de hemel en swingen we met z'n allen de pan uit. En dat dit ons beter afgaat dan buurman Jaap zult u na afloop van het stuk beter begrijpen dan nu !!

Wij kijken er al naar uit en hopen u dan te mogen ontmoeten op één van onze voorstellingen.

In de tussentijd genieten we allemaal van een heeeeerlijke vakantie en gaan er van uit dat we een zonnige zomervakantie krijgen !!!

Groetjes namens de hele club van Monique.

HELP * HELP * HELP * HELP * HELP * HELP * HELP * HELP

Het ging heel goed met de nieuwe bezorging van uw buurtblad.

Echter

met het vertrek van Emelies (zie elders in dit blad) gaat de Lijnderdijk haar bezorgster alweer kwijttraken.

Wie

vindt het belangrijk dat ons buurtblad de Boeselijn ook hier bezorgd blijft worden, en heeft er 5x per jaar een uurtje voor over om dit op zich te nemen??

Graag even contact met Els Dikkes tel 023 555 1426.

Natuurlijk bedanken wij Emelies hartelijk voor haar inzet!!

Wij feliciteren

-9-

Elk jaar is het weer spannend: eerst de examens, dan 2 weken wachten op de uitslag, maar dan ook nog eens een herexamen moeten doen, en weer een week in spanning wachten maakt de maand nog langer...



Van harte feliciteren we de onderstaande geslaagden:

Het **VMBO** diploma werd behaald door

- | | |
|-------------------|---|
| Kees Bannink | aan het Hoofdvaart college in Hoofddorp en gaat verder in de techniek |
| Ricardo Bakker | (oud Lijndenaar) afd motorvoertuigen en gaat daar ook verder mee op het ROC |
| Deasy Droog | aan het Hoofdvaart college in Hoofddorp en gaat nu naar de toeristenschool ROC Airport |
| Samantha Gebhardt | aan het Welland College in Aalsmeer zij gaat een vervolgopleiding als kapster volgen |
| Joyce van Steeden | aan het Welland College in Amsterdam Osdorp zij gaat de opleiding SPW3 aan het NOVA college in Hoofddorp volgen |

Het **HAVO** diploma werd behaald door

- | | |
|-----------------------|---|
| Nathalie van Oostveen | aan het Montessori Lyceum in Amsterdam en gaat nu naar het HVA in A'dam om de studie media informatie management te gaan volgen |
|-----------------------|---|

*Allemaal van Harte Gefeliciteerd
En een fijne zomer!*

Meerhistorie

TEKENSCHOOL

In het jaar 1884 worden in de gemeenteraadsvergaderingen heftige discussies gevoerd over het onderwerp "tekenschool". Het weekblad van Haarlemmermeer doet bij "schrijve" van gemeentesecretaris Eggink uitvoerig, zo niet woordelijk verslag. Als gemeenteraadsleden niet meteen hun zin kregen tijdens de vergadering, schroomden zij niet de gemeente te bombarderen met brieven. Zo deed ook Willem Spaans – hij staat te boek als machinehouder – om te pleiten voor herinvoering van de tekenschool. Ik citeer:

"Indertijd gaf ene heer Buijn, gemeenteopzichter in de Haarlemmermeer, tekenonderwijs aan 28 leerlingen. Dat onderwijs is opgehouden door het aftreden van de heer Buijn, zonder dat daarin op andere wijze is voorzien. Dat thans evenals vroeger van dat onderwijs wel gebruik zou worden gemaakt is zeker wel aan te nemen, daar het toch voor ieder die een ambacht wil leren, onmisbaar is, terwijl bovendien in een gemeente van ruim 14000 zielen, wel iets dergelijks mag bestaan. Zoals adressant vroeger wel eens in de notulen van de Raad heeft gelezen, gaf de heer Buijn het onderwijs voor hetzelfde traktement van f 600 als gemeenteopzichter en toen hij om verhoging van traktement vroeg, werd zulks afgewezen. De tegenwoordige opzichter behoeft geen onderwijs te geven, krijgt meer traktement en vraagt van tijd tot tijd zelfs nog verhoging".

Kennelijk geschrokken door dit kordate optreden van de heer Spaans, reageert de gemeenteraad meteen de maand daarop door ene heer Heenk uit Leimuiden te vragen of hij bevoegd en zo ja genegen is tekenonderwijs in de Haarlemmermeer te geven. De heer Heenk antwoordt dat hij bereid is tekenonderwijs te geven à f 3 per uur op zaterdag in Hoofddorp en aansluitend in Nieuw Vennep. 2 uur in iedere school. Bijkomende kosten van in totaal f 6 per keer voor het 2 x stallen van zijn rijtuig en kleine verteringen.

De vraag is om wat voor soort tekenles het nu allemaal ging. Kregen de jongens – geen meisjes? - kunstzinnige tekenles om later een beroemde kunstschilder te worden, of was het de bedoeling dat zij technisch tekenen zouden leren of moesten zij leren om de koeienhuiden met hun uiteenlopende vlekken op tekening vast te leggen? Het antwoord is dat in 1817 bij Koninklijk Besluit is bepaald, dat alle steden verplicht werden een tekenschool op te richten als een vorm van lager voortgezet onderwijs om kansarme jongens (geen meisjes dus) klaar te stomen voor een beroepsopleiding, zodat nijverheid en ambacht weer tot bloei konden komen. In navolging van de Franse Koning Lodewijk Napoleon (1806-1810), zette Koning Willem I de door hem ingezette lijn voort wat resulteerde in het KB van 1817. Het Besluit bepaalde dat de steden de tekenkunde en de bouwkunde dienden aan te moedigen.

-3-

De gemeenten waren niet zo erg in hun schik met dit besluit, want er stond geen enkele financiële regeling tegenover. Schoollokalen, lesmateriaal en onderwijs moesten gratis worden aangeboden en docenten moesten over de benodigde bevoegdheden beschikken. Van landelijke inspectie was geen sprake, waardoor elke gemeente haar eigen beleid kon bepalen.

Oorspronkelijk begon men aan één opleidingsvorm voor zowel aanstaande kunstenaars als ambachtslieden, waarbij natekenen van delen van het menselijk lichaam belangrijker bleken dan bijvoorbeeld het tekenen van ornamenten. Pas in 1829 kwam men erachter, dat onderwijs met de nadruk op beeldende kunst niet aansloot op de ontwikkeling in de nijverheid. Er moest meer industrieel getekend worden. De programmering werd aangepast. Na een voorbereidend jaar werd tijdens het tweede leerjaar handtekenkunde en bouwkunde ingevoerd en in het derde jaar kregen de leerlingen de keus tussen artistiek of technische gericht tekenonderwijs. De lessen vonden plaats in de wintermaanden en dan alleen in de avonduren. Het karige salaris van bevoegde docenten werkte niet stimulerend met als gevolg dat vaak een beroep werd gedaan op niet gekwalificeerde leerkrachten. In 1865 werd de ambachtschool opgericht, hetgeen het einde van de oorspronkelijke tekenscholen betekende.

De tekenscholen hebben hun bijdrage geleverd aan een algemene en vaktechnische ontwikkeling van ambachtsjongens, die daardoor een stapje hoger op de maatschappelijke ladder konden klimmen. Op die manier hebben de scholen uiteindelijk bijgedragen kansarme jongens een gedegen vak te leren, de later bekende meesterknechten en/of bazen.



M.B.Brouwerens
Bron: archief Stichting Meer-Historie

Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Haarlemmermeer, meldt u dan aan als begunstiger van de Stichting Meer-Historie. Voor € 12,50 ontvangt u 4 prachtig uitgevoerde tijdschriften per jaar. Bel 023-5581464

-3-

Oud doet wijs

De laatste uitgave van dit seizoen.

Het kaarten zit er op, de prijzen zijn verdeeld, en iedereen gaat nu graag met vakantie. (Nou ja graag ? er zijn er bij die willen de hele zomer ook wel door gaan, maar dat kan nou niet.)

Het vorige nummer zat ik te schrijven in maart, en toen was het een witte wereld, van de sneeuw, dus de winter vakantie heb ik al gehad.

De laatste uitslag van het kaarten hebben jullie gekregen zag ik, daarvoor had ik de hulp nodig van de Hr.F.v. Putten.

Ik las ook dat er een oproep was, naar wat mensen om te komen jokersen, aan die tafel kunnen we nog wat spelers gebruiken. En zeg nou niet dat kan ik niet, alles is te leren, zelfs ik kan het, dus dan kunnen jullie het zeker.

En U bent er even lekker een middag tussen uit. Ik moet U wel waarschuwen, als U één keer bent geweest, dan bent U verloren en blijft komen.

Denk nou niet dat is een club voor bejaarden, zo is het niet. Dus heeft U op de donderdagmiddag een paar uurtjes vrij, kom dan eens langs. Er zijn aan de Lijnden toch genoeg mensen, om de verenigingen die er zijn in stand te houden ?

Er wordt door veel mensen zo veel voor gedaan, en het wordt anders zo'n dooie boel, er staat een mooi clubhuis, waar veel aan gedaan is, menig dorp zou daar jaloers op zijn, dus laten we dat in stand houden !

H. Smit

Hoe het allemaal begon

Hoe het allemaal is gelopen

Hoe het is afgelopen

Het begon allemaal in september 2004. Na Lijnden is het Einde werd ik door Rob Fontaine benaderd om nog een evenement te organiseren. Want V.O.S. zou in 2005 vijf en veertig jaar bestaan en omdat Rob en Betty wilden stoppen met het beheer van de VOS kantine wilde hij er een groot sluitstuk van maken.

Rob had het idee om een marathon te houden met als doel het steunen van de CliniClowns. Nou hoe dat allemaal gelopen is heeft u natuurlijk al eerder kunnen lezen. Bedrijven zijn afgelopen om maar zoveel mogelijk doelpunten gesponsord te krijgen. Vergaderingen met afgevaardigden van de Dorpsraad om het samen met hen te organiseren, want inmiddels was duidelijk dat het gemeente bestuur had besloten om ook het 150 jaar bestaan van de gemeente te vieren en als je met een goed plan kwam was er een mogelijkheid om gesponsord te worden.

Vele avonden zaten we samen om plannen te smeden en een goed plan op papier te zetten en de datum van 28 mei kwam steeds dichterbij. Langzaam aan kwamen de zenuwen. Waren er wel tegenstanders voor onze vereniging om tegen te handballen, zouden onze eigen leden wel mee willen doen? Plots kregen we bericht uit Helmond dat Swift Helmond met 25 mensen kwam handballen. Joepie! Ook gingen onze andere plannen werken: we bestelden een springkussen, een suikerspin en via Sennie we een rodeo varken. Super idee!

En zo werden onze ideeën werkelijkheid.

Op woensdag 18 mei worden alle vrijwilligers bij elkaar geroepen om de indeling te maken wie wat zou gaan doen tijdens de marathon. Er zijn gelukkig vrijwilligers genoeg en de indeling is dan ook gauw klaar. De scheidsrechters zijn ook rond, wat willen we nog meer. Mooi weer!!!



-12-

Bij VOS zijn de voorbereidingen al in volle gang. Er is een luifel gemaakt door Jan Dekker en Hen de Jong. Dit moet nog met zeil overkapt worden maar dat wordt vrijdag 27 mei gedaan.

En dan is het zover!

27 mei zijn we met veel vrijwilligers: Jan Jongeneelen, Berend Joustra, Jan en Arie Baars, Klaas van Berkel, Ton Kaneman, Hen de Jong, Jan Dekker, Jan van Tienderen, Bram van den Ochtend, Rob van Eijndthoven, Ruud Sijbrands, 2 medewerkers van Jos Weel, Gerda Granneman.

Fantastisch, als je ziet dat de meeste mensen niets met VOS te maken hebben en dan toch spontaan hun medewerking verlenen. Van sommige weet ik de reden, een speciale, ik hou het voor mezelf, van andere vind ik het zo geweldig, echt SUPER, want zonder hen was het niet gelukt.

Alles wordt gedaan: we maken de snack-kar schoon en de wc wagen, de velden worden gemarkeerd waarop de Jeu de Boules kan spelen. Het gras wordt extra kort gemaaid waarop de kinderspelen plaats zullen vinden. Het afdak wordt gemaakt, jongens wat hebben we gewerkt en wat was het HEET.

De suikerspin van Claudio Cupido arriveert in de middag en wordt netjes geplaatst.

's Avonds komt Urgje (disco) de spullen brengen en tevens de disco opbouwen. Om elf uur gaan we naar huis, spannend, wat zal morgen brengen?

Weekend, eindelijk. We zijn er al om half negen, want vandaag wordt het springkussen geplaatst en komt het varken (rodeo).

Don Bosco komt met de kinderspelen en de grote tenten. Waar alle medewerkers vandaan komen, maar ze waren er ook nu weer ALLEMAAL. De tenten staan binnen een mum over eind, de spelen staan voor elf uur klaar.

Om even over elf uur arriveren de handballers uit Helmond en bij Rob en mij komen de gezonde nervositeiten.

De eerste gasten komen, het is prachtig weer en wat kan er dus mis gaan?

De medewerkers voor de kantine arriveren op tijd en ook de medewerkers voor de snack-kar waren aanwezig.

Om 13.00 uur werd er een anti agressie tegel onthuld door raadslid Ineke Ebbers. Zij wordt behoorlijk toegesproken door Jos Weel, dit heeft u kunnen lezen in het Haarlems Dagblad.

Door Ballonnenbedrijf Amsterdam was er een Champagnefles op het handbalveld geplaatst van zes meter hoog met daarin 500 blauw-witte ballonnen (kleur van VOS) die opgelaten zouden worden als de vertegenwoordiger van de CliniClowns de opening zou verrichten.

-13-

Het werd twee uur en kwart voor drie maar er was NIEMAND van de CliniClowns aanwezig. We moesten toch openen, dus onze Rob heeft de opening verricht samen met de Clowns van de Beerendijk. De muziek werd verzorgd tijdens de opening door dweilorkest de Zotte Zwanen uit Zwanenburg. Het was helemaal geweldig, iedereen heeft het ontzettend naar de zin.

De kinderen starten om drie uur met de eerste handbal wedstrijd. En wij maar hopen dat er veel doelpunten gaan vallen. We hebben onze hoop gevestigd op 500 doelpunten in 24 uur.



Om 18.00 uur is er voor mensen die besteld hebben Chinees gehaald, dat is met z'n allen aan tafel en genieten, maar wel DOOR handballen want de 24 uur moet vol komen. Ondertussen is bekend geworden dat we MYSTERY GUESTS krijgen. De spanning komt nu ook bij de andere, want wie zijn dan deze gasten.....ja, wisten we het maar!

Richard van Urgje zorgt voor gezellige muziek tijdens de wedstrijden en heeft gezorgd voor een draadloze microfoon zodat we de wedstrijden om kunnen roepen en af en toe de stand door kunnen geven. Je weet niet wat je overkomt. Het is eerst 900 Euro, maar dan gaat langzaam het bedrag omhoog.

Om 23.00 uur is het € 1500,-.

Dan is het 24.00 uur en moeten onze Dames 1 spelen tegen de Mystery Guests. Wie zullen dit zijn?

Onze dames hadden kenbaar gemaakt niet tegen onze Heren1 te willen spelen en dat hadden de Heren goed in de oren geknoopt. Dus toen wij de wedstrijd aankondigde en de Guests opriepen het veld op te komen, was er hilariteit. Wat bleek, onze Heren hadden zich laten ombouwen tot prachtige Dames.

Het leverde een hele gezellige wedstrijd op en er schuilen toch meer acteurs

onder de Heren dan we zouden denken.

Om half drie ben ik even naar huis gegaan om te slapen. Nou slapen, even de ogen dicht.....om vijf uur was ik weer op het veld.

-14-

O, wat zagen de dames en heren er moe uit en het was best fris gedurende de nacht. Ik was benieuwd hoe onze gasten uit Helmond geslapen hebben. Om 7 uur zorgen we voor het ontbijt voor alle spelers. En om beurten wordt er ontbeten, gezellig hoor! Iedereen heeft het zo naar zijn zin ongelooflijk hoe alles in elkaar vloeit en hoe alles en iedereen met elkaar kan omgaan.

De tussenstand is ineens € 3369,- Zouden we

Om 12 uur begint het Jeu de Boule toernooi op gras. Het was moeilijk spelen maar ook hier heerste gezelligheid ten top. Er werden drie partijen gespeeld en voor de eerste drie koppels waren er prachtige bekens.

De wedstrijden van de handbal gingen lekker door en de tussenstand werd hoger en hoger. Wat gaan we halen.

Om 14.00 uur komt het Shanti koor uit Vijfhuizen en hup daar ga ik weer om deze mensen de weg te wijzen en te overleggen of alles naar de zin gaat. Om 14.30 komt Ge van der Laan, de catering die zorg draagt voor de BBQ. Ook even Ge op weg helpen.

Als om 15.00 uur het allerlaatste fluitsignaal klinkt staat de stand op € 5800,-.

Jeetje, wat een doelpunten zijn er gevallen voor de CliniClowns.

Ja, we geven het ondanks alles toch aan de CliniClowns, we weten inmiddels de reden en deze was voor ons aanvaardbaar dus geen andere goede doelen, nee, we hebben voor de CliniClowns gekozen en daar gaan we ook voor.

Jos Weel neemt het woord om Betty en Rob te bedanken voor hun werkzaamheden voor VOS en geeft hen een klok met daarin een foto van het Vossennest.

Wij geven om 16.00 uur het startsein voor de BBQ en start het Shanti koor met optreden. Het is inmiddels heel druk geworden want we hebben 245 aanmeldingen voor de BBQ.

Je ziet om je heen gelukkige gezichten en mensen die zitten of staan te genieten.

Er heerst een super sfeer.

Er wordt meegezongen met het Shanti koor, er staan gezellig mensen met elkaar te praten, mensen die elkaar lang niet hebben gezien of eindelijk weer de gelegenheid hebben gevonden om met elkaar te praten. En er wordt veel gelachen.....

Ineens is het 20.00 uur en gaan we langzaam opruimen, we willen naar huis.

Tafels en stoelen worden schoongemaakt en opgeruimd.
Ook de BBq'ers gaan zo langzaam aan weer op huis aan, het begint leger en leger te worden...We hebben met onze medewerkers afgesproken om maandag 30 mei 's morgens alles zullen opruimen.

-15-

We zitten nog even na en dan is het zover. We gaan naar huis en ja, dan komen de tranen. Zeker bij mij. Je gaat alleen naar huis en kan je verhaal niet meer kwijt aan je partner. Dat niet alleen maar hoe zou Willem dit gevonden hebben? Nou hij zou genoten hebben van alles en vooral van het dweilorkest, want o wat was dat een wens van hem om daar het seizoen mee te beginnen of mee te eindigen. Toch zijn wens in vervulling kunnen laten gaan. En natuurlijk, het gemis van hem om je heen. Samen genieten van dit weekend.....Oh, wat mis ik hem nu!

Gelukkig heb je vrienden die je niet alleen laten na zo'n weekend. Dank aan Ria!

En maandag?

Nou ze waren weer allemaal aanwezig de (inmiddels MIJN) mannen.
Papier van het veld halen, afdak opruimen, terras aanvegen etc.
Alles is schoon gemaakt en ziet er weer uit of er niets heeft plaats gevonden.
Het was een weekend, een feest waarop we met veel plezier terug kunnen kijken.

Trots dat we dit hebben kunnen organiseren.

Dank aan ALLE medewerkers die dit mogelijk gemaakt hebben en teveel zijn om opgenoemd te worden.

Dank ook aan de gemeente voor de bijdrage die wij mochten ontvangen.



Dank je wel Sennie Chan voor alle medewerking die je hebt gegeven.

Dank je wel Rob Fontaine voor een samenwerking die ongekend was en is. Het gaat je samen met Betty goed, geniet van de vrije tijd die jullie nu krijgen. Bedankt voor je inzet bij VOS.

Petra van der Meij

-16-