

Van de redactie

In het aprilnummer kon u lezen over een wandeling die wij toen door Lijnden gemaakt hadden, alvorens het redactieartikel te schrijven. Nou dat hebben wij geweten! Meestal krijgen wij niet zoveel reacties op stukjes die verschijnen in de Boeselij. Deze keer echter wel. En dat is leuk, want het geeft aan dat u zich betrokken voelt bij uw eigen buurtblad. Verder geeft het ons inspiratie voor de invulling van dit blad en zeker over wat te vermelden op deze pagina. Daarvoor onze dank.

U zult begrijpen dat, om alle vragen uit het vorige nummer te beantwoorden, wij nogmaals onze wandeling moesten maken. (Minstens in gedachten) Dus loopt u weer even mee?

De wandeling startte bij de Vluchthaven en het nieuwe Vluchthonk. De vragen over de nieuwbouw lieten wij beantwoorden op de jaarlijkse ledenvergadering van de Dorpsraad. In deze Boeselij leest u een uitgebreid verslag van deze vergadering. Hier kwamen nog veel meer zaken aan de orde. Eigenlijk een avond die u niet mag missen als dorpsbewoner van Lijnden. Namens de voorzitter konden wij vernemen dat na het verkrijgen van de toestemming om het nieuwe Vluchthonk te bouwen er door de welstandcommissie nieuwe eisen kwamen voor o.a. een puntdak op het gebouw. Helaas heeft de dorpsraad nu geen geld meer ter beschikking (gekregen) om dit te realiseren. Het omliggende plantsoen moet onderhouden gaan worden door de gemeentelijke plantsoenendienst, aldus de voorzitter. Wordt vast vervolgd.

De voormalige katholieke kerk is het volgende punt op onze wandeling. De laatste weken kunt u hier regelmatig bedrijvigheid constateren. Inmiddels is duidelijk dat er een koper is en de koop in november definitief lijkt te worden. Vooralsnog moet hier ruimte voor kantoren gaan komen. Wel is het zo dat de buitenzijden en veel van de binnenzijde van de kerk in tact gehouden moeten worden. Ook dit verhaal zal een vervolg krijgen.

De lammetjes die we nu tegenkomen op de wandeling beginnen al aardig schaapjes te worden en rennen nu niet meer door fris lentegroen, maar door het al donkerder wordende zomergroen.

En dan de A9. U kunt dat ook volgen in de weekkranten. Er ligt een voorkeurstracé van de gemeente op ongeveer 600 meter vanaf Badhoevedorp. Duidelijk is wel dat de nieuwe A9 een 2 keer 3 baansweg wordt en bij de Hoofdweg gaat afbuigen naar het zuiden en gaat lopen over een nieuw aan te leggen viaduct. Het terrein wat nu ontstaat tussen het Lijnden-oost terrein en de nieuwe A9 wordt opgevuld door bedrijven. Of het huidige viaduct zal verdwijnen is de vraag. wellicht kan dit als ontsluiting dienen voor de omlegging van de Raasdorperweg.

Dit zijn wel grote veranderingen in ons kleine dorpje die ons te wachten staan en of dit de leefbaarheid van Lijnden ten goed komt..... vragen voor de toekomst. De Geloof en Liefde kerk is nog steeds te koop, dus als u nog geïnteresseerd bent dan zijn er nog mogelijkheden.

Ondertussen lopen we verder over trottoirs, die ondanks dat ze pas nieuw zijn aangelegd, toch al weer verzakkingen vertonen. Bij het nieuwe "dorpspark" aangekomen zien we bevestigd waar dorpsbewoners al over klaagden. Is dit nu het park wat beloofd was? Lelijke paden, bomen die zouden blijven staan zijn verdwenen en de groenaanleg laat nog steeds op zich wachten. Terecht klagen de bewoners van de dijk over het pad wat achter hun huizen langs loopt en nu hun privacy wegneemt en blik op het voormalige "Ossenbos" is nu op een kaal stuk grond. Jammer dat na de realisatie van het gemaal en de overlast die dit met zich meebracht voor Lijnden (een half jaar afsluiting van de dijk) we nu zo lang moet wachten op de realisatie van het beloofde stukje groen.

Bij het voormalige café Lijnden is ook wel bedrijvigheid, maar over de plannen is niet meer bekend bij ons dan wat we al schreven in het vorige nummer. Er is een aanvraag voor horeca en 4 appartementen.

Om op tijd thuis te zijn voor het WK voetbal moeten we ons haasten om de wandeling af te maken. Het hotel op Lijnden Oost. Daarvan zijn de verschillende betrokkenen in een juridische strijd verwickeld. De eerste eigenaar van de grond is failliet, waardoor de nieuwe eigenaar zijn rechten opeist en de eigenaar van het gebouwde en de bouwer daar de dupe van lijken te worden. Dit even in een notendop. Voorlopig nog even geen hotel. We zullen nog even moeten wachten op een avondje proefslapen. Toch is er al een Lijndenaar geweest die een rondleiding in het hotel heeft gekregen en hier erg van onder de indruk was.

Tja, en dit was onze herhaalde wandeling door Lijnden. Wat er verder nog te beleven was en nog zal zijn in ons dorp kunt u gewoon lezen in deze Boeselij. En voor verdere op- en aanmerking of reacties houden we ons aanbevolen. Misschien nog iets beter; zet het zelf op papier en lever het in op een van de redactieadressen!

Tot slot wensen wij u een heel mooie zomer en een prettige vakantie. U ziet ons weer in september als een nieuw seizoen van start gaat.

Veel leesplezier in uw Boeselij.
De redactie

Tufrit

Lijnden was dit jaar goed vertegenwoordigd in de Tufrit, de jaarlijkse fiets-puzzeltocht van Don Bosco, een jeugdvereniging uit Halfweg.

We verzamelden 's morgens met mooi weer bij Villa Bosco waar we onze oranje ballonnen, de A4tjes met foto's en onze route beschrijvingen ontvingen.

De ballonnen gingen aan de bagagedrager, een feestelijk gezicht.

Onderweg goed opletten op oranje bordjes en proberen de foto's te vinden, wat soms erg moeilijk was. Want die koeien van de foto die liepen er niet meer en die trein stond daar ook niet stil. Hevige discussies over de vragen want hoe zou Ome Herman Kreike deze vraag bedoelen. Bijv.: tel de deuren aan de voorgevel van het stationsgebouw, maar welke kant is de voorgevel? Of: tel de driehoeken die je vlak voor de brug ziet. Horen die driehoeken op de weg voor de voorrangsweg en/of die driehoeks verkeersborden er ook bij?

Het was goed opletten maar er waren ook stukken bij met een streep voor de routetekst, wat betekent dat er geen foto's en geen bordjes te vinden waren, dus ontspannen fietsen.

We reden een mooie, leuke route door het Spaarnwoude bos, door Spaarndam, Santpoort, naar de Kennermerduinen. Daar kon je kiezen tussen een korte of lange route. Wij namen de lange route. Deze ging naar het Parnassia Strand. Daar hebben we even genoten van koffie met gebak op het terras met uitzicht op zee.

Jammer genoeg begon het te regenen. We hoopte nog dat het mee zou vallen maar het bleef de rest van de middag zachtjes door regenen. Maar ondanks dat hadden we toch een leuke dag, lekker gefietst in een mooie omgeving.

De Lijndense deelnemers hebben het goed gedaan: In de medium-klasse (5 groepjes) was er een 3e plaats voor Ilse Vrijbloed en haar nichtje Esme met 489 punten.

In de familie-klasse met 26 deelnemers kwam Yvonne Vrijbloed met Chantal en Lisette op de 14^e plaats met 487 punten.

In de large-klasse met 55 deelnemende groepen was de 1e plaats (635 pt) voor Gerard en Greet Smit die fietsten / puzzelden met Wim en Sten Leusink en Sjors Op de 7^e plaats (598 pt) eindigden Alex Kooter met Jesper Smit en Yorick Leusink De 33^e plaats (509 pt) was voor Henk en Ria van den Haak, en wij eindigden als 5^e met 601 punten.

Herman en Els Dikkes, Kees en Lia Kooter.



Nieuws van de dorpsraad



Op dinsdag 23 mei werd de algemene ledenvergadering gehouden in De Vluchthaven. Er waren zo'n 20 belangstellenden, waaronder gastspreker wethouder Herman Tuning (hij verving de uitgenodigde wethouder Michel Bezuijen) en raadslid Ineke Ebbers.

Omdat u niet allemaal aanwezig was, krijgt u hieronder een verslag, zodat u goed op de hoogte blijft van de gebeurtenissen in ons dorp.

Jos Weel opende en leidde de vergadering uitstekend, maar omdat er toch nog zoveel te bepraten viel (er werd zelfs geen pauze gehouden), werd het toch nog een "latertje".

Louis van Daalen gaf als penningmeester een verslag van 2005 en een begroting van 2007. Hij weet het elk jaar sluitend te houden, maar de inkomsten (en gelukkig ook de uitgaven) lopen toch steeds meer terug. Dat komt door een iets strenger huurders-beleid. Maar ook het verplichte niet-roken-beleid laat mensen wegblijven of eerder naar huis gaan.

De kascontrolecommissie (Henk van den Haak en Petra van der Meij) gingen accoord met de stukken en voor volgend jaar werden benoemd Petra van der Meij en Arie Blom. Bedankt voor de inzet.

Kasia van Daalen gaf als secretaris een verslag van 2005, waarbij vooral het feest in mei, in samenwerking met VOS, een hoogtepunt vormde. De andere activiteiten kunnen u ook niet zijn ontgaan, want ze staan altijd tijdig vermeld in de weekagenda van De Boeselijn.

Het bestuurslid Ton Kaneman trad op eigen verzoek af, maar er was niemand die zich beschikbaar stelde. We hopen dat Petanque Lijnden een nieuwe vertegenwoordiger weet te vinden, want we vinden het belangrijk dat verenigingen ook in de dorpsraad vertegenwoordigd zijn.

Louis van Daalen gaf nog een presentatie over de geluidsmetingen. Hij deed dat via de website: www.dorpsraadlijnden.nl, want daar wordt u zo actueel mogelijk op de hoogte gehouden. Er wordt vooral gemeten, want binnen de proefperiode van uitvliegroutes kan er nog weinig geregeld worden, al duurt die proefperiode wel erg lang. We moeten blijven klagen!!! De metingen van Nomos (Schiphol) en Geluidsnat (door Lijndenaren en bedrijven betaald) verschillen, dat zal in de toekomst dus nog beter moeten worden. Omgevingsgeluid, zoals windkracht 8 of een scooter, filter je niet zomaar even weg.

Jos Weel gaf aan dat het nieuwe Vluchthonk bijna klaar is. Van het Fonds Wijken en Kernen is het begrote geldbedrag binnen, alleen was daarbij geen rekening gehouden met de eisen van de Welstandscommissie: een puntdak en gevelbekleding. Er is dus een tekort om het af te maken en het Fonds Wijken en Kernen bestaat niet meer. Misschien wil de Welstandscommissie afzien van haar eisen of misschien is er geld binnen te krijgen via het nieuw op te richten Fonds Wijken en Kernen.

Wethouder Herman Tuning verving op het laatste moment zijn collega, maar had zich toch zo goed mogelijk ingelezen. Zijn komst had dus echt wel een positieve bijdrage.

Hieronder de gesprekspunten, die hij (mede) inbracht:

Schiphol moet kunnen groeien, vindt het kabinet. Maar er moet natuurlijk ook gekeken worden naar de leefbaarheids-effecten. Het kan nog een aantal jaren duren voordat de navigatie-systemen de in- en uitvliegroutes juist kunnen regelen.

Rond het bestemmingsplan/bedrijventerrein Raasdorperweg: Er wordt gewerkt aan een uitgebreid plan; in het najaar valt een besluit te verwachten.

Het Fonds Wijken en Kernen probeert men nog voor 2 jaar nieuw leven in te blazen. Nu zijn er wel wijkbudgetten, maar dat moet nog groeien.

Omlegging van de A9: De stuurgroep zal van de twee bestaande varianten de plussen optellen en daarna een nieuwe variant opstellen. Later zullen de betrokken partijen tot een besluit moeten komen.

Het bedrijventerrein Raasdorperweg zou misschien ook zijn ontsluiting kunnen krijgen via het bestaande viaduct over de Hoofdvaart. Het nieuwe komt een klein stukje meer naar de Schipholweg te liggen, als de A9 wordt omgelegd. Dan kan het zware verkeer via het bestaande bedrijventerrein Lijnden-oost naar de T106 en A9. Zijn we van al het zware verkeer in ons dorp af.

Hoe wordt Lijnden leefbaar gehouden en "groener" gemaakt, als compensatie voor alle snelwegen en de geluidsoverlast.

De gemeente zal van alle kernen een ontwikkelingsplan maken, ook van Lijnden. Er worden echt wel gronden aangekocht voor "groen", want het gebied moet leefbaar blijven.

Het fietspad van Lijnden naar Badhoevedorp, onder de dijk langs, werd nog onder de aandacht gebracht. Nieuw wegdek en straatverlichting zijn al jaren een wens.

Opstappunt bus 145 wil de gemeente, na het verkeersluw maken, toch aan de Hoofdweg-westzijde houden, omdat daar de meeste mensen wonen. Daarover wordt nog gesproken met de vervoerder.

De Cementcentrale aan de Lijnderdijk heeft nog steeds niet alles gesloopt, o.a. de betonnen railing langs de ringvaart. Dat is ontsierend en gevaarlijk. Tot heden zegt de gemeente dat een particulier niet gedwongen kan worden tot sloop. Toch zal de heer Tuning informeren.

Bij de rondvraag kwamen de volgende punten nog aan de orde:

Zou de beplanting wat royaler kunnen bij het gemaal en bij het parkje "Burgers"? Het waterschap zou dat regelen, maar heeft gezegd, dat het wel gefaseerd gebeurt.

Ook wat er gebeurt met het pand "Burgers" is niet bekend. Wel zouden Lijndenaren kunnen vragen bij rayonbeheer (sinds kort de heer Streefkerk) of het ook iets verfraaid kan worden.

De kerken van Lijnden. De gemeente wil misschien wel een stichting oprichten, die kenmerkende oude gebouwen een bestemming kan geven. Een bestemming met een lonende exploitatie. Misschien iets voor de Franciscus van Sales kerk, het witte kerkje. De Geloof en Liefde kerk is nog bezig om de bestemming te mogen wijzigen.

Zou het geluidsmmeetpunt (Geluidsnet) niet in de toekomst betaald kunnen worden door de gemeente. De heer Tuning zoekt dit uit.

Al deze punten hebben de aandacht gehad van de wethouder. Mochten ze niet voldoende beantwoord zijn, dan geeft hij binnenkort schriftelijk antwoord. Die antwoorden zullen dan door de dorpsraad in De Boeselij n worden gepubliceerd.

Jos Weel sloot de vergadering met het bedanken van de bediening, die weer perfect was. Ook moesten we afscheid nemen van Femke Beerendonk, die namens het bedrijf SSB (gevestigd in de oude Rabo-bank) een paar jaar notuleerde voor de dorpsraad. Met deze gratis service wil het bedrijf nu stoppen. Dat vinden wij erg jammer. Femke bedankt!

Het echte verslag van deze avond wordt te zijner tijd op de website gezet en ligt volgend jaar voor de jaarvergadering weer ter inzage.

De volgende vergadering van de dorpsraad is op maandag 3 juli om 19.30 uur in De Vluchthaven. Ook daar bent u welkom.

rommelmarkt

Op **zaterdag 2 september** vanaf 9.00 uur wordt er weer een rommelmarkt gehouden in de schuur bij Hans (Schipholweg 645).

De opbrengst hiervan gaat o.a. naar de ouderensoos Oud Doet Wijs en uw buurtblad De Boeselijm.

Spulletjes voor deze verkoop zijn uiteraard altijd van harte welkom! U kunt ze afgeven op Schipholweg 645. Voor info belt u 555 2156.

*_*_*_*_*

Wij Feliciteren

1956

19 juli

2006

op woensdag 19 juli viert de familie **van Galen** dat ze alweer

50 jaar getrouwd zijn.



Wij wensen ze nog veel gelukkige jaren in goede gezondheid toe.

Wij feliciteren

Het was weer een feestelijk gezicht, de wapperende vlaggen met een tas in top, als teken dat er iemand de middelbare school had afgesloten met een diploma. Het waren er dit jaar niet heel veel, maar de vreugde was er niet minder om.



- Monique Kooter is geslaagd voor het VWO examen aan het Calland Lyceum in Amsterdam en zij hoopt te worden ingeloot voor de tandarts-opleiding aan de ACTA.
- Ramon van der Vuurst is geslaagd voor zijn HAVO examen aan de KKC te Amstelveen en gaat door voor zijn VWO-diploma, dus over 2 jaar hopen we zijn naam hier weer te kunnen vermelden
- Sander Dikkes heeft zijn HAVO diploma compleet gemaakt en wat uitgebreid met extra vakken via de Vavo in Hoofddorp. Hij gaat verder op de ALO in Amsterdam.
- Roos Banning gehaald heeft bij InHolland in Haarlem haar diploma SPH en is nu sociaal pedagogisch medewerkster
- Henny Stolk is sinds mei gediplomeerd pedicure

Bij het ter perse gaan van uw Boeselijns was het nog niet helemaal bekend, maar als u vandaag of morgen een vlag ziet wapperen op Hoofdweg 13, dan betekent dat dat Arien Manuelyan geslaagd is voor haar gymnasium examen aan het KKC te Amstelveen.

*Wij wensen iedereen veel succes
met wat ze verder gaan doen!!
En allemaal een fijne zomer!*

Genesisius

DE OVERWINNING !!

Natuurlijk zijn we trots op ons oranje elftal.

Gisteravond (16 juni) wonnen zij met 2-1.

Na de wedstrijd fietste ik naar de andere kant van het dorp om iemand te feliciteren met het behalen van zijn VWO-diploma. Voor hem, als groot voetballer, was het deze avond dubbel feest !! Oranje wint en hij ontvangt van alle kanten felicitaties en kado's van familie en vrienden. Trots op zijn diploma. Reken maar dat je dan geniet!

Kent u ook van die momenten dat je trots bent op jezelf ?
Dat je een prestatie of kleine overwinning hebt gescoord?

Persoonlijk heb ik net zo'n moment gehad.

Het is geen grootse prestatie, ik verdien er ook geen miljoenen mee maar toch.....
Ik heb simpelweg een hotelletje geboekt, in het Frans, ergens midden in Frankrijk.
Na een aantal weken franse les te hebben gevolgd en het gestotter in het Frans een stuk minder (maar nog niet over!) is vind ik dit al een hele prestatie.

Eerst kende ik nog maar een paar woordjes en voor je het weet reserveer je een kamer voor 4 personen en een klein hondje.

Je vertelt zelfs hoe laat je hoopt aan te komen en of de kamer 2 grote bedden heeft of 2 1persoons en een 2persoons, bad of douche, met of zonder ontbijt etc.
Natuurlijk moest ik mijn achternaam spellen, dat ben ik al bijna 20 jaar gewend, en ook dat ging me in het Frans goed af!

Tja en als je BLOND, 41 en Hollandaise bent dan mag je daar best een beetje trots op zijn.

Dus trok ik mijn shirt over mijn hoofd en deed een vreugdedansje door de kamer hahaha!!!

Ook op Genesisius ben ik als voorzitter trots.

Het is nog steeds een gezellige club met enthousiaste mensen en teamwork!

Voordat de zomervakantie start hebben we inmiddels een nieuw stuk uitgezocht voor november.

Dit is n.l. niet gebruikelijk. Meestal kwam er met veel kunst en vliegwerk op z'n vroegst in augustus een stuk op tafel! Dus we zijn lekker vlot nu.

Momenteel hebben we in de maand juni een 3tal workshops. Van een lerares van theater de Meerse krijgen we les en we vinden het hartstikke leuk en leerzaam. Dat ze hiervoor naar de Vluchthaven komt is natuurlijk helemaal super de luxe!!

Ook bij Genesisius spelen we in november een wedstrijd.

In het blijspel: "Dansen met de bovenbuurman" strijden een aantal mensen om de CAPE (Culturele Amateur Prijs Enschede).

In dit blijspel maakt u kennis met de excentrieke balletleraar Peter en zijn bovenbuurman Bert, de sportschooleigenaar.

Peter zal tijdens de wedstrijd met zijn dames een scène doen uit het Zwanenmeer. Peter heeft niet zo veel danseressen meer over, 4 wel te verstaan, en 1 van hen lijkt wel heel erg op de stervende zwaan als zij tijdens een scène uit het Zwanenmeer haar been breekt!

Het bekende BREAK A LEG wat je elkaar wenst voor een uitvoering heeft zij wel heel letterlijk opgevat!!

Gelukkig is schoonmaakster Adele Krijnse bereid om deze rol te dansen!!!

Dit gaat allemaal niet zo soepel natuurlijk!

Zij lijkt meer de vloer te dweilen ipv de sierlijke zwaan te zijn op de dansvloer. Of zij samen op deze manier nog de wedstrijd kunnen winnen?

Balletleraar Peter beweert al jaren dat hij NIET op vrouwen valt.....maar de dames betwijfelen dit. Onderling gaan zij een weddenschap aan dat 1 van hen (Ans) het tegendeel kan bewijzen.

Zij wedt dat ze hem binnen 3 maanden zover krijgt om met haar gezellig een potje te vrijen.

Danser Hester is meer bezig met zichzelf.....ze wordt een dagje ouder en als ze in de spiegel kijkt bevalt het haar niet!

Zij overweegt een facelift bij haar nieuwe vriend die plastisch chirurg is.

Dit pakt letterlijk iets anders uit (het verband) als dat zij had verwacht.

Oeps....en nu???

Al met al komt dit gezelschap minder sierlijk over tijdens de wedstrijd dan was gepland.

18 en 25 nov. kunt u een blik werpen in deze bijzondere balletschool waar Peter uiteindelijk met zijn bovenbuurman nog de mooiste dans blijkt te kunnen dansen.....

Voor nu wensen wij jullie allemaal een heerlijke zomer toe en hopen wij u in de Vluchthaven te zien op 18 en 25 november.

Ook dan hebben wij voor elke bezoeker een bijpassende en lekkere traktatie voor bij de koffie!

Op 25 nov. is er live-muziek na afloop van het blijspel en wie weet danst u dan net zo mooi een scène uit het Zwanenmeer als onze dames!!

Hartelijke groeten namens Genesisius,

Monique Milatz..... M...I....L....A....T....Z(zedde) !!!

Au revoir et à bientôt!!!

Hallo allemaal!

Mijn naam is Ilona Smit, ik woon al mijn hele leven in Lijnden. Ik zit in de vijfde klas van het gymnasium op het Calandlyceum in Amsterdam. Bij mij op school vindt er dit jaar voor het eerst het **Peru Exposure Project** plaats, waarvoor ik, na een selectie, ook ben uitgekozen! Het project houdt in dat een groepje van twaalf leerlingen drie weken lang op reis zal gaan naar Peru, om daar de verschillende kanten van Peru te leren kennen.



Het rijke, maar vooral ook het arme gedeelte, de stad en de bergen, de Peruvianen en de immigranten. Het belangrijkste gedeelte van de reis is een bezoek aan een weeshuis daar in Zapallal / Ventanilla, vlakbij Lima. We zullen daar slapen tussen de kinderen in het weeshuis, en in de tijd die we daar doorbrengen gaan we helpen de boel op te knappen en dingen te organiseren voor de kinderen daar. We gaan proberen de omstandigheden daar te verbeteren en de kinderen een leuke tijd te geven. Ook zullen we een tijdje bij een gastgezin slapen en dus de leefomstandigheden van die mensen zelf ondervinden. Die mensen hebben over het algemeen geen douche, bedden, en weinig te eten... Voor ons duurt dat drie weken, maar voor hen is het de dagelijkse realiteit! Dat dit een zware reis gaat worden is zeker, maar natuurlijk ook een indrukwekkende!

Deze reis zal plaatsvinden tijdens de komende kerstvakantie (en iets daarbuiten), en voor die tijd moeten wij een enorm bedrag aan geld inzamelen voor dit project, niet alleen voor de kinderen in het weeshuis, maar ook voor de reis! Daarom zult u mij misschien komende tijd soms aantreffen aan uw deur met bijvoorbeeld loten voor een loterij, die u kunt kopen om het project te sponsoren. Mocht u nog hulp kunnen gebruiken bij een verhuizing of andere klussen, dan kunt u ook contact met ons opnemen.

Wij zijn ook nog op zoek naar bedrijven om ons te sponsoren, onderaan dit bericht staat de contactinformatie. Tegenover sponsoring van dit project staat natuurlijk minstens positieve publiciteit.

Als u geïnteresseerd bent in dit project kunt u kijken op www.wawas.org, de site van de stichting die het weeshuis steunt en deze reis organiseert. Om het project financieel te steunen kunt u geld overmaken naar ons bankrekeningnummer: ABNAMRO Amsterdam 54.04.39.657 t.n.v. *The Community of Childrens*
Voor bedrijfssponsoring of andere vragen kunt u mij bellen op 023-5551465 of op 06-44764003.



JEU DE BOULES

KAMPIOENSCHAP TRIPLETTEN

Het eerste clubkampioenschap bij jeu de boules Lijnden in 2006 is achter de rug. Het was het triplete (drietallen) kampioenschap dat altijd wat minder in de belangstelling staat. Er waren maar zes tripettes die de strijd met elkaar aan gingen. Om half elf kon wedstrijdleader Ton Kaneman het 'starten', voor een lange dag, waar elk team vijf wedstrijden moest spelen. Het mooie en zeer warme weer maakte het heerlijk toeven op het leuke terrein achter de Vluchthaven in Lijnden. Alleen is het in verband met de verbouwing een rotzooi. Zonder enige druk speelden de teams snel door en tegen half vijf kon men beginnen aan de prijsuitreiking. Er bleek een nieuw kampioensteam te zijn, dat ook nog alle vijf wedstrijden gewonnen had. Terecht kregen zij naast de grote wisselbeker ook een kleine beker uitgereikt.

De eindstand werd.....:

Frans Kremer/Jan van Tienderen/Hilda de Kock

Ank van Tienderen/Adri Spanjer/Nettie Kester

Suse de Vijlder/Tinus Muller/Petra van der Mey

Alie Konings/Jos Hertogh/Jan van de Veldt

Josje Stam/Arnold Stam/Piet Gabes

Adrie Klootwijk/Nel Daalhuizen/Lucie van der Helder

Het was een prima dag want naast de deelnemende teams was het druk op de baan, omdat veel leden 's middags lekker vrij kwamen spelen. De vereniging uit Lijnden bloeit als nooit tevoren en dat is elke speelavond of middag goed te merken.

KOOL-LIJNDEN TOERNOOI 2006.

Negen september staat dit traditionele toernooi op de kalender. Het lijkt vroeg, maar de voorbereidingen zijn gewoon begonnen. De posters (uitnodigingen) naar de verenigingen en genodigden zijn de deur uit en er is plaats voor veertig doublettes. Het is een landelijk toernooi, dus inschrijven kan iedereen die in het bezit is van een licentie der NJBB. Wel dient er ingeschreven te worden met twee spelers, dus een doublette. Wil men genieten van goed en attractief jeu de boules, noteer deze zaterdag 09-09-2006 dan in uw agenda. Vanaf half elf tot zeker vijf uur bent u welkom op het veld achter de Vluchthaven.

Piet Gabes,
Pers en Propaganda.



meerhistorie

In augustus 1853 vonden de eerste veilingen plaats van de grondverkoop in de Haarlemmermeer. Pas in november 1854, tijdens de 8^e veiling gingen de kavels tussen de IJweg en de Hoofdvaart onder de hamer. Volgens de kaart van de H'meer van De Geus uit 1855, kocht ene Govert Georg Snellen, grondeigenaar en tevens landbouwer te Moordrecht kavel C-9, groot 12-80-00 Ha voor een bedrag van 9000 gulden. Hij kocht meer kavels in de H'meer en opvallend is, dat hij speciaal geïnteresseerd was in kavels aan de rand van de Ringvaart.



Kavel C-9 liep van de Raasdorperweg in Lijnden tot aan de IJtocht, dan langs de grens van kavel C-10 terug naar de Hoofdvaart westzijde. De eerste bewoner op deze kavel was Arie Blom, in 1874. Na er eerst als pachter te hebben gewoond, werd Arie Blom in 1888 eigenaar. Hij kocht zijn bezit van Abraham van Straten, lid van Gedeputeerde Staten van Noord Holland. Uit Arie's eerste huwelijk met Elisabeth Scholten werden 5 dochters geboren. Uit zijn tweede huwelijk met Klasina Boef zijn 4 kinderen geboren, 3 dochters en een zoon. Na zijn overlijden op 21 januari 1890 zette zijn weduwe Klasina Boef het bedrijf voort.

Op 22 juli 1899 sloeg het noodlot toe. De toenmalige krant de "Meerbode" verhaalt:

"Zaterdagmorgen, de 22^e dezer, omstreeks 11 uur brandde te Haarlemmermeer, aan de Hoofdvaart bij de Lijnden af de boerderij, bewoond door de weduwe Blom. De oorzaak is onbekend, maar alles was verzekerd. Door krachtige hulp van een aantal spuitgasten hoopte men de brand tot de tas te beperken, waarin ongeveer 60.000 pond hooi was geborgen".



De huidige bewoners van kavel C-9, hoek Nieuwerkerkerstraat - Hoofdweg, vierden rond Pinksteren 2006 het honderdjarig bestaan van boerderij **Nooit gedacht**.

In het Haarlems Dagblad stond daarover volgend artikel:

Zie apart toegevoegd

Waar thans de Nieuwerkerkerstraat loopt, was vóór 1966 alleen maar weide- en tuingrond. De straat is pas ontstaan, toen in datzelfde jaar een begin werd gemaakt met de bouw van de zogenaamde "Bogaers" bungalows.

De toenmalige minister van Volkshuisvesting Bogaers wilde het eigen huisbezit ook voor de mensen met een kleine beurs stimuleren.



Landbouwer Johannes Weel verkocht een deel van zijn grondbezit aan de Gemeente Haarlemmermeer, waarna de bouw van de huidige 18 bungalows kon beginnen. De heer Weel stelde bij de verkoop de voorwaarde, dat de bewoners aan de Hoofdvaart allemaal een stuk grond achter hun huis zouden krijgen van minimaal 20 meter. Eén van de eerste bewoners weet zich nog te herinneren, dat op de hoek van de Raasdorperweg en de Nieuwerkerkerstraat een moerasachtig gebied lag met een soort poel, het zogenaamde **putje**.

De bouw van de huizen heeft een tijd stilgelegen omdat aannemer Van Oever failliet ging. Maar in 1967 konden de eerste bewoners hun intrek nemen in wat toentertijd cascowoningen werd genoemd. De fundering, leidingen en muren werden opgetrokken, de indeling en afwerking werd aan de bewoners overgelaten. Zo'n drie jaar na het gereedkomen van de vrijstaande bungalows, werden de patiohuizen aan de andere kant van de Nieuwerkerkerstraat gebouwd. En zo ontstond een mooie straat met bomen en plantsoenen.

Met dank aan de heer en mevrouw Weel voor het prettig gesprek.

M.B.Brouwerens
Bron: Stichting Meer-Historie

Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Haarlemmermeer, meldt u dan aan als begunstiger van de Stichting Meer-Historie. Voor 12,50 euro ontvangt u 4 prachtig uitgevoerde tijdschriften per jaar. Bel 023-5581464

ingezonden

Ongerustheid over verhoogde opstaltarieven

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft haar vergoedingsbeleid voor haar eigendommen van de onlangs gefuseerde waterschappen gelijk getrokken. Zij wilde voor haar eigendommen "marktconform" rekenen en keurde daarmee het in de gefuseerde waterschappen gevoerde beleid af.

Voor de opstalhouders in de voormalige Haarlemmermeerpolder betekent dit, dat hun opstalcanon met ingang van direct, of wanneer hun oude opstalcontract zal zijn vervallen, enorm verhoogd zal worden.

Afhankelijk van de grootte der percelen gaat dit neerkomen op verhogingen van meer dan 700%. Een opstalhouder met een perceeltje van 380 m² die bij de voormalige Haarlemmermeerpolder € 334,40 betaalt zal na afloop van zijn contract € 2883,50 per jaar moeten gaan betalen. Dit is een verhoging met 762%.

Voor grondkavels t/m 350 m² moet men € 7,90 per m² betalen.

Voor grotere kavels tot 500 m² moeten opstalhouders over de meerdere oppervlakte 150 x € 3,95 per m² extra betalen. En bij kavels van meer dan 500 m² betaalt men over de meerdere oppervlakte dan 500 m² nog eens € 3,16 per m² extra.

Voor de opstallen op de Ringdijk van de H'meerpolder zal het percentage der verhoging van 762% nog veel hoger uitkomen.

Ook voor erfpachtgronden en appartementen zijn de tarieven herzien.

Dit is een deel van een bericht van de VER. VAN OPSTALHOUDERS, p/a Kamerlingh Onneslaan 5, Badhoevedorp. tel/fax 020-659.5034

De heer Pouw wonende op Akerdijk 49, maakt zich ernstig zorgen over de situatie en vraagt zich af of ook anderen hiermee in de problemen komen.

Graag komt hij in contact met belanghebbenden, om samen eventueel actie te kunnen ondernemen.

Hij is bereikbaar op telnr 023 555 1803

Oud doet wijs

Over de naam van ons kaartclubje is een tijdje een discussie geweest, zoals u heeft kunnen lezen in de vorige Boeselij. n.

Iemand zei 'kaal en grijs'; nou ja daar schieten we ook niets mee op. Onze Minister President had het laatst over iemand, en ja hoor hij sprak over "oud doet wijs" dus laten we het voorlopig maar zoals het is.

Eind april was onze laatste kaartmiddag van dit seizoen.

Op de bar stonden de prijzen al klaar; wie o wie zou er gaan winnen?

Hieronder staan de uitslagen van de competitie:

1e prijs over twee competities de heer Jaap Marcus, de beloning een grote mand met levensmiddelen.

1e prijs voor de 2e helft van de competitie mw Rie Bakker, een fles jenever.

2e prijs de heer Hennie de Jong, een bos paling

3e prijs mevrouw Wil Blauwhoff, een mandje franse kaas.

De poedelprijs was voor de heer Henk Poelgeest, een doos Dove.

De Marsenprijs voor de heer Chris van Es (met 26 marsen), een rollade.

De winnaar van de jokertafel was mevrouw Annie Kooi, zij kreeg een boeket bloemen.

Ook de familie Gabes kreeg als dank een boeket bloemen voor het steeds weer komen als we in grote nood kaarters te kort komen, onze dank daarvoor.



En dat was dan weer de laatste kaartmiddag van het seizoen.

Een geweldige zomer gewenst en tot 7 september.

Wil Blauwhoff

*_*_*_*

De heer de Jong, trouwe bezorger van de Boeselij. n aan de Akerdijk (waarvoor dank), actief bestuurslid van de dorpsraad en oud-doet-wijs, verzorger van het geitenweitje en gezellige buurman aan de Hoofdweg is na een geslaagde knieoperatie 21 juni weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Het gaat nu heel voorspoedig met hem. We wensen de familie veel sterkte, een voorspoedig herstel en een aangename zomer toe, en we gaan er van uit dat de heer de Jong in september weer gewoon de Boeselij. n zal bezorgen.

YOGA

houding, adem, beweging, meditatie

Trees Bannink zal vanaf 31 augustus 2006 elke donderdagavond van 19.30 – 20.45 uur een serie lessen Hatha Yoga geven in het dorps huis de Vluchthaven aan de Schipholweg 649 in Lijnden.

Yoga brengt lichaam en geest in balans, heft blokkades op en helpt bij verwerking van emoties. De oefeningen zijn bedoeld om rust en kalmte in jezelf te vinden. De lessen worden rustig opgebouwd en zijn voor iedereen toegankelijk.

De aandacht gaat naar het leren voelen en observeren van de houdingen, de adem en ontspanning van het lichaam.



Tot en met 6 juli zijn er elke donderdag proeflessen. Kosten €3,- per les.

Vanaf 31 augustus starten de lessen. Kosten €6,50 per les.

Informatie Trees Bannink

tel: 0235551894

mob: 0627410212

email: trees@banninkblom.com