

Van de redactie

Vaak heeft u kunnen lezen over bloed, zweet en tranen en veel gepuzzel om een Boeselij bij u in de brievenbus te doen laten vallen. Zo ook deze keer! Alleen had het niet zoveel met de Boeslijn te maken.

Om de teamgeest te versterken en eens iets anders te doen dan vergaren, bespreken, nieten en bezorgen had een der redactieleden verzonnen om iets van geheel andere orde te gaan doen. Dit werd dus een fietspuzzeltocht!

Op een mooie zomerse novemberdag zijn wij de Ronde Hoep in getrokken. Kaartlezen, puzzelopdrachten, bordjes verzamelen en foto's herkennen en het allerbelangrijkste: fietsen. Te veel om te doen eigenlijk. Net geen aanrijdingen en boze mede-weggebruikers waren ons



deel. We hebben van een heel leuke dag genoten. Vooral ook door de perfect georganiseerde tocht.

Met een heerlijke lunch en het hoogtepunt, toen wij het bijna niet meer zagen zitten, een geïmproviseerd terras met warme glühwein en een knabbel erbij. Precies wat we nodig hadden om weer door te gaan. De moraal van dit verhaal: Verdeel de taken, doe waar je goed in bent, maar vooral: maak het gezellig en op tijd een onderbreking.

En nu nog de zaken die er toe doen in deze Boeselij.

Allereerst kan deze Boeselij weer verschijnen dankzij de gulle bijdrage van vele van onze lezers. Onze oproep voor een bijdrage in de vorige editie heeft veel opgeleverd. Mocht u alsnog iets willen doneren dan is dat altijd welkom. (Ons bankrekeningnummer staat voorin dit blad) Alle sponsors en natuurlijk ook de adverteerders onze hartelijke dank.

Verder leest u de bijdrage van de Ouderensoos, zij maken zich klaar voor een gezellige decembermaand. Genesisus heeft net de twee najaarsuitvoeringen achter de rug. Als u niet voor het stuk op deze avonden bent geweest dan zeker voor de gezellige nazit, want dit ging tot in de late uurtjes door.

De Jeu de Boules trotseert nog even de regenbuien. Nog even en dan staat er achter de Vluchthaven een echte Boule drôme.

Ja, en dan is het bijna december. Sinterklaasavond, kerstmis en nieuwjaar. Wij wensen u een heel gezellige maand toe en willen u in februari weer graag verrassen met een nieuwe Boeselij.

Wij willen graag veel en leuke nieuwtjes vermelden van en over dingen van onze dorpen en haar inwoners. Daarbij hebben we u als lezers ook hard nodig. Wilt u iets melden of vertellen? Schrijf een stukje en wij zullen het plaatsen. Graag horen wij het ook als u of de buurman/vrouw 65 jaar wordt, 40 jaar getrouwd is, een baby heeft gekregen, of iets anders belangrijks meemaakt. Zo houden we het dorpsgevoel in stand.

Veel leesplezier in Uw Boeselij

De redactie.



Kerstbomen

Op zaterdag 6 januari kunnen de kerstbomen weer door de jeugd ingeleverd worden. Els Dikkes zal aanwezig zijn bij de container, die klaar staat tussen 11.00 uur en 13.00 uur op de hoek van de Nieuwerkerkerstraat/Hoofdweg Westzijde.

De kinderen krijgen bij het inleveren van elke kerstboom een lootje en een kleine verrassing. Hoe meer lootjes, hoe meer kansen.

Later kunnen zij met die lootjes leuke prijzen winnen, die worden uitgereikt tijdens de winterborrel op zondag 21 januari.



Het zou leuk zijn als u, als dorpsbewoner, de kinderen een handje helpt door uw kerstboom bijtijds neer te leggen bij de weg. Ze kunnen dan in de dagen voor 6 januari al lekker gaan verzamelen. Voor de jeugd, voor u, voor De Meerlanden en voor het dorp is dit de makkelijkste en leukste weg.

We hopen dat de ouders hun kinderen nog even herinneren aan de kerstboom-ophaal-actie.

Nieuws van de dorpsraad



In oktober heeft de dorpsraad een bijeenkomst gehad met de gebiedsmanager Peter de Graaf (Gebied 1 – Noord). Vroeger heette het rayonbeheer, maar de naamsverandering wil ook aangeven dat er een verandering zal optreden in service naar de burger toe. In de gemeente zijn 6 gebiedsmanagers aangesteld en zij moeten dichtbij de burger staan en makkelijk benaderbaar zijn. Zij zullen gaan zorgen voor meer samenhang tussen gemeentelijk handelen en dat wat belangengroepen, bedrijven en instellingen willen.

Peter de Graaf vroeg de dorpsraad een lijstje met hem door te spreken van onderwerpen, die de komende 5 jaar een belangrijke rol spelen voor ons dorp. Wij hebben de volgende punten aangedragen:

1. Bestemmingsplan Raasdorperweg, waarbij tevens een oplossing voor Noba zou moeten komen.
2. Woningbouw (alleen al het invullen van de lintbebouwing) zou misschien kleinschalig toch te realiseren moeten zijn. Dit zou meegenomen kunnen worden in een gebiedsprogramma, waar in 2007 aan gewerkt gaat worden.
3. Gemeentelijk beleid rondom Schiphol kan misschien wat actiever worden op het gebied van geluidsmeting (meetpunten subsidiëren), navigatieroutes en isolatie.
4. Openbaar vervoer niet langs maar door het dorp.
5. Een fietspad aan de Hoofdweg-oostzijde van Schipholweg tot fietspad onder langs de dijk. Daarbij zou een tweede fietsbrug vanaf Nieuwerkerkerstraat naar Hoofdweg-oostzijde wenselijk zijn.
6. Het "groen" maken/houden van Lijnden.
7. Stankoverlast van het riool.
8. Een parkeerterrein bij het VOS-terrein is noodzakelijk.
9. Verkeersveiligheid bij de Schipholweg-brug, alleen al wat hekwerk betreft.
10. Bewegwijzering en plaatsing van verkeersborden in Lijnden.

Wat de punten 1,4,5,8,9 en 10 betreft hebben we een afspraak gemaakt met Jos Beckers (verkeersdeskundige) en Marcel Luijnenberg (beleidsmedewerker verkeer) om een rondje door het dorp te maken, zodat de knelpunten nog wat duidelijker naar voren gebracht kunnen worden.

Wij "zien" natuurlijk ook niet alle knelpunten, dus mocht u nog toevoegingen hebben, dan graag reacties.

Voor kleinere zaken, die veelal direct te verhelpen zijn, kunt u zelf altijd contact opnemen met de gemeente via 0900-1852, info@haarlemmermeer.nl en www.haarlemmermeer.nl

Na jaren aandacht vragen voor het fietspad Lijnden – Badhoevedorp is het er nu toch eindelijk van gekomen. Het stuk vanaf de Hoofdweg tot de T106 is van een mooie laag asfalt voorzien en er zijn voldoende lantaarnpalen geplaatst. Een genot om daar te fietsen. Het fietspad vanaf de T106 tot Badhoevedorp wordt pas in 2007 onder handen genomen, gelijk met de infrastructuur van het 4^e kwadrant. Het gaat dus allemaal gebeuren.

Op 24 oktober was er een inspraakavond over het bedrijventerrein Lijnden Oost, kwadrant 4.

De betrokkenen (aangrenzende bewoners) waren daarvoor uitgenodigd. Er kwamen wel wat kritische opmerkingen naar voren. De hoogte van de gebouwen week af van de verwachtingen die daarover gewekt waren op een eerdere inspraakavond. Ook zien de Badhoevedorpers nog steeds op tegen de extra verkeersdruk in het Akerveld, hoewel de ontsluiting grotendeels loopt via de Amsterdamse Baan. Alleen het woonwijkje gaat via het Akerveld.

In het fietspad (bij de T106) komt een verkeerslus, zodat auto's makkelijker terug kunnen rijden.

Petanque heeft uit het potje "wijkbudgetten" geld toegezegd gekregen om een overdekt speelveld achter De Vluchthaven te kunnen plaatsen. Gefeliciteerd! Als dat geplaatst is, kan het terrein rond de gebouwen ingericht worden.

De **Kerstbrunch** is dit jaar weer Tweede Kerstdag van 13.00 uur tot 17.00 uur en wordt verzorgd door Sennie en zijn team, dus hiervoor hoeft verder geen reclame meer gemaakt te worden. Voor de kosten hoeft u het ook niet te laten. Het is €7,50 en kan tijdens de brunch met Sennie worden verrekend. Omdat hij wel wil weten voor hoeveel mensen hij moet gaan kokkerellen, moet u zich voor 18 december bij hem opgeven (06-24535015).

Het ophalen van de *kerstbomen* wordt op zaterdag 6 januari gelukkig weer verzorgd door Els Dikkes, zij zal u daarover informeren.

De **Winterborrel** is gepland op zondag 21 januari van 15.00 uur tot 18.00 uur. Een gezellige manier om weer even te contacten met uw dorpsgenoten. We hopen u daar allemaal aan te treffen, dan kunnen we genieten van de glühwein en de soep van Sennie. We moeten toch minstens met elkaar het glas kunnen heffen voor een fijn Lijndens jaar 2007.

Neem ook uw kinderen mee, we zorgen dat er een leuke kinderfilm wordt gedraaid.

Noteer het meteen in uw nieuwe agenda, u krijgt hiervoor geen uitnodiging meer.

Voor nog meer informatie kunt u terecht op www.dorpsraadlijnden.nl

Oud Doet Wijs

Nog even wil ik terug kijken op de rommelmarkt in september. Hier zijn toch weer een aantal mensen met een grote handelsgeest bezig om tweedehands goederen te verkopen en hiermee geld in te zamelen voor onze club. Dank aan allen voor het geven en verkopen. U weet ook hoe duur alles is geworden en wat geld erbij voor onze bijzondere middagjes is toch zeer welkom. In december probeert het bestuur van onze club de middagen extra feestelijk te maken met o.a. prijzen en een extra Sinterklaas attentie.

Het kaartseizoen is alweer aardig begonnen, de strijd om de hoogste plaatsen is goed aan de gang. Iedereen is druk bezig om veel punten en marsen te halen. Ook aan de jokertafel wordt er flink gestreden.

Over het wel en wee van onze club nog even. Ons lid mevrouw Bijl was (op haar hoge leeftijd) even naar Canada op bezoek naar haar dochter. Leuk dat u dat gedaan hebt.

Met mevrouw Lucke gaat het weer wat de goed kant op. Wij hopen haar weer gauw terug te zien op de club.

En dan is er ook nog iemand op de fiets..... wat er precies gebeurd is weet niemand...maar dat we hem missen: onze Oom Jan Markus, weet ik zeker. Beterschap!

29 november wordt de heer Gregoriades 85 jaar. Van harte proficiat.

Onze "Moeder" van de club Alie de Jong is voor een nieuwe heup naar het ziekenhuis geweest en is thuis van de operatie aan het herstellen. Het gaat gelukkig allemaal goed. Binnenkort hopen we haar weer te zien met een koffiepote in haar hand. (en kaarten natuurlijk)

Onze jaarlijkse Boerenkoolfuif houden we nog te goed hoor. Dan doen we dit gewoon iets later, want wat in het vat zit.....

Nu gaan we alweer snel de Decembermaand in. Dat is voor thuis en de club weer een gezellige tijd. Een prettige feestmaand voor iedereen.

Wil Blauwhoff

genesis

Stralende sterren.....

Bijzonder trots ben ik als voorzitter en deze keer ook als regisseur op onze stralende sterren.

Ons blijspel *Dansen met de bovenbuurman* was gisteravond een succes. Het publiek genoot en wij uiteraard ook. Degenen die geweest zijn zullen wel voorzichtig zijn als zij eens naar de fietsenmaker moeten voor een leuke band! Wilt u mijn bandje plakken? Deze zin heeft een extra betekenis gekregen na gisteravond. Het zal je gebeuren dat de fietsenmaker toevallig OOK het stuk heeft gezien....

Ja, het waren nogal verwarrende ontwikkelingen in de "balletschool" in de Vluchthaven. De 4 volwassen balletdanseressen die het Zwanenmeer gingen oefenen... De stervende Zwaan die soepel moet landen maar vervolgens een smakker maakt op toneel en haar "pootje" breekt.... zij kon niet meer dansen. Zwaantje Manon verliefd op zwaantje Joske maar Joske gaat al trouwen met Bets... oh nee, partnerregistratie heette dat... Zwaantje Ans verliefd op haar ballet-leraar Peter, met wie zij best wel eens een bandje zou willen plakken..... Peter die zegt hier geen interesse voor te hebben omdat hij niet op vrouwen maar op mannen valt..... Stoere bodybuilder Bert met z'n eigen BBBB sportschool boven de balletschool die door Peter ook zelf uit de kast komt en met Peter wel eens in de kast zou willen springen Peter die hier geen OREN naar heeft omdat hij eigenlijk anders is dan hij zich voordoet en ook gevoelens voor Ans koestert, maar dit niet bekend wilt maken.....

Pffff want een toestand allemaal, bent u er nog?
Mooi, dan gaan we nog even verder...



De OREN van zwaantje Hester die na een mislukte facelift onderwerp van gesprek zijn bij sarcastische Ans. De tekst van Ans was soms zo sarcastisch dat ze de 1^e keren dat ze het moest repeteren niet uit haar st..... kreeg en tranen lachte!

Maar enfin, de redding is nabij..... onze stralende ster, schoonmaakster Adele Krijnse lijmt alles aan elkaar en ontfutselt geheimen waar je zelf bij staat. Adele Krijnse werd gespeeld door Sia van Hal..... dit even in het bijzonder gemeld omdat zij echt onze stralende STER van de avond was.

Want één van onze spelers moest helaas door omstandigheden haar rol teruggeven 2 weken voor de uitvoering. Sia nam de rol over, sloot zich 2 weken op in huis en leerde en leerde en leerde en leerde..... en de hond moest zichzelf uitlaten.

In 2 weken zette zij een overtuigende Adele neer en gelukkig mag zij deze rol a.s. zaterdag de 25^{ste} NOG een keer neerzetten. Sia TOPPIE !!

En dat terwijl ze wel eens overwoog om te stoppen met spelen omdat ze zichzelf te oud hiervoor vond en steeds meer moeite kreeg met leren! Nou ECHT NIET, Sia je hebt het tegendeel keihard bewezen en als je 65 bent begin je juist net lekker de vruchten te plukken van je jarenlange ervaring..... dus niks stoppen... je bent net lekker op dreef..... en je weet Mary Dresselhuys was dik 90 toen ze nog schitterde op toneel !!



En daarbij hebben we het veels te gezellig met elkaar en word je als speler heerlijk verwend met de zelfgemaakte taartjes, soepies en snoepies door diegene die deze keer niet meespeelden..... een cateringsbedrijf is er niks bij wat er bij ons op tafel komt. Deze keer kon het niet eens in 1 keer naar het podium gebracht worden maar reed er een KAR met 2 verdiepingen door de zaal om ons inwendige mens te verwennen.

Mmmmm, ook dit zijn de dingen die je na zo'n uitvoering mist!

En dan de locatie, onze thuishaven, de Vluchthaven waar we dinsdags graag zijn en vanaf de 1^e repetitie het podium tot onze beschikking hebben om onze rol neer te zetten. Ook dit gaat erin als luxe zoete koek! Daar hebben onze decormannen zich ook weer heerlijk op uit kunnen leven.

Denk je van je VUT te kunnen genieten..... nou, NO WAY.

Van de weg- en woningbouw zo HUP de Vut in en zo weer HUP de decorbouw in. Tja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Bloed, zweet en tranen..... we maken het allemaal mee met elkaar, sterker nog het is de lijm van onze club, het bindt ons en het plakt beter dan de lijm van de spiegels op het toneel.... hahaha, dat was ook weer zo'n lekker klusje in opdracht van de ondergetekende zelf. Ik verzin het decorplaatje, want dat vind ik nou eenmaal erg leuk, en jullie mogen het waarmaken op toneel..... je kan als Vutter je geluk toch niet op..... je wordt gewoon vermaakt waar je bij staat . (stond erbij en ik keek ernaar!!!, is nog een liedje van ook!)

Maar onze zangtalenten brengen wij, gelukkig voor u als publiek, alleen maar ten gehore in de kleedkamer! Na de uitvoering wel te verstaan, want dan is een ieder

zo opgelucht en vrolijk dat ze hun rol goed hebben neergezet. Ja, dan wordt er menig valse noot gezongen. Als je dit doet zo rond 19.30 uur vlak voor de uitvoering kan je erop wachten dat die valse noot gekraakt wordt, want dan wordt een ieder bloednerveus van dit prachtige subtiele kattengejank. Alhoewel mijn kat nog mooier zong maar dit terzijde.

Om terug te komen op het decor..... deze keer hebben we het podium omgetoverd in een balletstudio.... compleet met BAR en BAAR, spiegelwand en piano. Dit laatste had ook nog wat voeten in de aarde of liever gezegd wat wielen in het tapijt. HUP daar ging ik met de blijde VUTTERS helemaal van de Arie Blom - zaal naar het grote podium.

En dan denk je dat je er bent NO WAY.

Nee, dan moet dit lichtgewicht attribootje nog even OP het podium geschoven worden.

MET Z'N ALLEN , MET Z'N A HA LLEN(ook een leuk liedje weer!) Of deze meer: IK STOND ERBIJ EN IK KEEK ERNAAR! Nee, in dit geval stond ik heel stoer mee te duwen.

Samen zijn we sterk en klaren we elk werk (ben alvast aan` t oefenen voor 5-12) Pfff, ik word soms gewoon moe van mezelf..... als ik met het ene bezig ben ben ik ondertussen in m`n hoofd ook al weer met iets anders bezig.

Voordeel: je bent lekker creatief bezig. Nadeel : soms vermoeiend maar ja toch ook wel weer boeiend..... kijk dat bedoel ik nou..... dit rijmt ook weer!

Volgens mij wordt het tijd dat ik aan m`n 5-12 gedichten ga beginnen, dan heb ik dat ei ook maar weer gelegd. Ook zoiets, zaterdag moeten we nog een keer spelen en ik soufleren EN tegelijkertijd de spots bedienen EN op de juiste tijd de juiste liedjes aanzetten.

U begrijpt het al..... dat kan goed MIS gaan. Zo gebeurde het zaterdag dat ik in plaats van een klassiek nummer van het Zwanenmeer er lekker spontaan een discoknaller ingooid !!? Ach dat moet je maar positief bekijken..... ik was lekker creatief bezig.

Dus zaterdag nog 1 keer in de "balletstudio" optreden en dan HUP de VUTTERS weer warm laten draaien voor het volgende decorontwerp. En in maart wordt dat een ziekenhuiskamer!!

Zit ik nu al in m`n hoofd te bedenken hoe en wat ik dat ga doen, maar ook hier komt er weer een creatieve oplossing: één van mijn vriendinnen wordt binnenkort geopereerd..... ah, u snapt het al hè? Ik ga dus EVEN op ziekenbezoek in het Spaarne..... met 2 petten op..... 1 pet voor m`n vriendin en 1 pet voor het decorontwerp. Zo vang je 2 vliegen in 1 klap.

Gelukkig is mijn vriendin net zo creatief(druk) dus die snapt dit wel en zal desnoods zelf nog een paar fotootjes schieten van haar omgeving zodat ik dat kan kopiëren op het toneel.

Moet ik maar even afwachten hoe die ziekenkamer erop komt te staan want ze is rechtshandig en juist DIE arm gaat onder het mes.... Dus als u in maart denkt : wat een wit en leeg toneel dan kan het zijn dat ik alleen het plafond op de foto

gekregen heb van mijn lieve vriendinnetje haha.

Maar uiteindelijk heb ik ook hier weer vertrouwen in. Het decor komt straks weer tiptop in orde en mijn vriendin..? Die zit straks in maart 1^e rang te genieten van ons optreden (wel met déjà vu maar voilà) want HUMOR, dat houdt ons op de been!!!

Genieten jullie allemaal van de gezellige decembermaand :
Lichtjes in de bomen en Sinterklaas zal komen ??????????
(ook weer een liedje ? of een "creatieve" geest?)
Enfin maakt niet uit als het maar gezellig wordt!!!

Tot de volgende Boeselij, dan verklap ik u meer over ons nieuwe stuk in maart!
Ook dat gaat vast weer met BLOED, ZWEET en TRANEN gepaard
Maar dat mag de pret niet drukken, Onze clublijm heelt alle stukken!!

Zo en nu wordt het tijd voor een Sinterklaasgedicht, en hou ik m`n aandacht daar eens op gericht!!

Irma, speciaal voor jou een extra lange versie, ik hoop dat je weer hebt genoten
Terwijl je ondertussen zat te snoepen van de pepernoten.

Namens alle leden, zwaantjes en VUTTERS van
Genesisius,

De hartelijke groeten,
Monique Milatz



^^^_^^^_^^^

Meerhistorie-verhalen

Mevrouw Brouwerens schrijft in elke editie van de Boeselij een stukje over de historie van onze omgeving onder het kopje Meerhistorie.
De eerste twintig verhalen van haar hand hebben wij gebundeld in een leuk boekje.

Het is een handzame uitgave geworden, net als de Boeselij.
U kunt zo'n boekje kopen voor € 3,95 bij Bloemservice, Schipholweg 647 of 't copy shoppy, hoofdweg 64.

Wij feliciteren

Een liefde voor het leven,
uit de kracht van jou en mij

Roan

is op 27 oktober geboren als zootje van Merel en Marcel en broertje van Rose. Ze wonen op Hoofdweg 80.

Mieke en Goof Hameteman zijn ook alweer 40 jaar getrouwd!

Van Harte Gefeliciteerd.

Soms gaat er wel eens iets fout....

10 september is niet Sem, maar **Sam** geboren op hoofdweg 133



WELKOM NIEUWE bewoners

Dit zijn Edwin, Kimberly Conny, en Lesley Rademaker op het terras van hun nieuwe woning aan de Raasdorperweg nummer 26, waar zij 2 oktober zijn komen wonen.

Wij wensen ze een fijne tijd in Lijnden!



Meerhistorie

Dat Lijnden en Boesingheliede over een gezamenlijk dorps huis beschikken is geen vanzelfsprekendheid. We kunnen gerust stellen, dat er voor dit gebouw gestreden is. Alle denkbare tegenslagen hebben de voorvechters indertijd overwonnen met als resultaat onze eigen **Vluchthaven**.



Het begon in 1967. Na de sloop van de R.K. Mariaschool, dreigde ook de sloop van het gym- annex Patronaatsgebouw. Sinds december 1921 had het gymlokaal al dienst gedaan als `evenementen` lokaal. Sterker nog de gymzaal was ooit de grootste zaal van de hele Haarlemmermeer! En, zo gaat het krantenartikel verder, de bewoners van Lijnden maakten volop gebruik van de zaal als `dorps huis`. Maar ook toneel- muziek- sport- en gezelligheidsverenigingen uit de omgeving brachten hun `kunsten` graag tot leven in deze ruimte.

Tot grote ergernis van de buurtbewoners werden de buitenmuren van het nog overeind staande gym/Patronaatsgebouw benut voor reclamedoeleinden in de vorm van aanplakbiljetten. Omdat de gebouwen in een zeer verwaarloosde staat verkeerden, wilde men het liefst de resterende boel slopen om er vervolgens een nieuw dorps huis te bouwen. Maar de overheid gooide roet in het voornemen, want de kraan voor subsidieverlening was inmiddels dichtgedraaid, en de gemeentelijke stedenbouwkundige afdeling vond de situatie aan de Schipholweg te gevaarlijk vanwege de excentrische ligging en vanwege het drukke verkeer.

Om die reden wordt er in april 1968 een werkcómité tot stichting van een dorps huis te Lijnden samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de Buurtvereniging Lijnden, Buurtvereniging Kindervreugd uit Boesingheliede, Toneelvereniging Genesis, het R.K. Kerk- en Schoolbestuur en handbalvereniging VOS. In het zuiden van de Haarlemmermeer bestond al de Stichting Samenwerking SSHZ en deze Stichting meldde zich aan om een zelfde orgaan op te richten in het noordelijk deel van de Haarlemmermeer, waaronder dan de dorpen Rijsenhout, Cruquius, Vijfhuizen, Zwanenburg en Lijnden zouden moeten vallen. De Stichting had kennis van zaken bij het opzetten van dorps- of buurthuizen en was bevoegd om als rechtspersoon op te treden.

De vertegenwoordiger van de R.K. Kerk- en Schoolbestuur heeft zich ingezet om het Bisdom Haarlem te bewegen de grond en de daarop staande gebouwen te verkopen aan de Gemeente H´meer, waartoe het Bisdom in januari 1970 bereid was. Het College van Burgemeester en Wethouders reageert na 6 maanden overleg positief op het aanbod.

Weer 2 jaar later laat de vertegenwoordiger van VOS plotseling weten, dat de handbalclub een eigen clubhuis gaat bouwen, waarmee een belangrijke partij in de strijd om een eigen dorps huis te mogen bezitten afvalt.

Nadat de besprekingen redelijk voortvarend verliepen om de gymzaal en Patronaatsgebouw om te bouwen tot dorps huis, krijgt het werkcómité het advies van de afdeling Bouwtoezicht uit te zien naar een andere locatie. Als suggesties werden genoemd:

- een plek bij het Gemaal, b.v. op de splitsing van Hoofd- en Raasdorperweg
- op een terrein achter de huizen aan de Akerdijk 1-10

-aan de noordzijde van de Raasdorperweg tegenover de no´s 50 t/m 60
Nog meer adviezen komen van het Sociografisch Bureau de Meerlanden, dat mogelijkheden voor de bouw van een dorps huis ziet op het terrein tussen de Hoofdweg Westzijde, het Gemaal en de Hoofdvaart, waar ooit dienstwoningen en flats zijn gepland, maar welk plan door bezwaren van Gedeputeerde Staten is afgekeurd.

Het Bureau de Meerlanden heeft een onderzoek naar het verenigingsleven in Lijnden en Boesingheliede uitgevoerd, met als conclusie dat:

Het verenigingsleven zich voornamelijk afspeelt in de verenigingsgebouwen der beide kerken, in een sportclub-gebouwtje van VOS, in een gymnastiekzaal en in de twee plaatselijke cafés.

Het inwonertal van Lijnden en Boesingheliede is in 1971 1033 resp. 245, waarvan de Buurtvereniging Lijnden 700 leden telt en Kindervreugd Boesingheliede 70 betalende gezinnen. Alle activiteiten van Kindervreugd vinden plaats in Lijnden.

Wat begon in april 1968 eindigt in 1973 als de heer Breedijk, voorzitter van het werkcómité, de toezegging van wethouder Kamper krijgt om de plannen ten uitvoer te brengen om van de oorspronkelijke gymnastiekzaal en aangrenzend Patronaatsgebouw een dorps huis te maken. De bouw- en inrichtingskosten voor een nieuw dorps huis werden begroot op ca

f 80.000, waarvan de dorps gemeen- schap Lijnden/Boesingheliede zelf 10% voor haar rekening moest nemen. Dat laatste was niet tegen dovemansoren gericht, want Lijnden zal Lijnden niet zijn als niet iedereen de schouders eronder zet.



Er werden allerlei activiteiten georganiseerd in de vorm van huis/aan/huis acties, aanschrijven van bedrijven, verkoop van kaarten en tekeningen op de markt in Amstelveen en binnen de kortste keren was het vereiste bedrag van 8.000 gulden al overschreden. Vanzelfsprekend liet Boesingheliede zich niet onbetuigd. Met het beschikbaar stellen van 199 stoelen, doneerde Kindervreugd een bedrag van ca. f 2000.-

Het heeft heel wat hoofdbreken en 1600 uur vrijwilligerswerk gekost, maar uiteindelijk is het Lijnden/Boesingheliede gelukt in 1974 een eigen dorps huis te realiseren, waarvan de officiële opening plaatsvond op 31 augustus. De grote voorvechters van het hele project waren de heren Breedijk, Zuurbier, Stolk en aannemer Mienes. De laatste `vergat` nogal eens zijn potlood mee te nemen naar het werk om alles op de rekening te zetten.

In april 1974 werd een wedstrijd uitgeschreven voor een geschikte naam voor het dorps huis. De winnaars werden de kinderen Joustra met de naam `Vluchthaven`. Alle inwoners van beide kernen kunnen sindsdien optimaal profiteren van dit eigen dorps huis.

M.B.Brouwerens
Bron. Stichting Meerhistorie

Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Haarlemmermeer, meldt u dan aan als begunstiger van de Stichting Meer-Historie. Voor € 12.50 ontvangt u 4 prachtig uitgevoerde tijdschriften per jaar. Bel 023-5581464

Poezenleed in het dorp

Sinds 31 oktober is het zwarte poesje van 6 maanden oud vermist van de familie Goedemans op Hoofdweg 33. Ze heet Poekie en heeft een rood halsbandje om. De familie wil haar heel graag terug. Heeft u haar gezien bel dan even op 023 555 2290.

Vorige week is een lief klein zwart poesje komen aanlopen op Hoofdweg 64. Hij/zij is erg aanhankelijk. Wie mist haar? (nee, het is niet Poekie van de familie Goedemans) U kunt bellen met Els Dikkes 023 555 1426.

jeu de boules

NAT LICHTTOERNOOI TOCH SUCCESVOL

Bij Pétanque Lijnden heeft men het traditionele lichttoernooi er weer opzitten. Jaren geleden is men met dit avondtoernooi gestart, toen de vier grote lichtmasten geplaatst waren. 6000 Watt stelde de spelers in staat om ook 's avonds goed te kunnen spelen. Sinds die tijd is dit evenement een jaarlijks terugkerend gebeuren.

Dit keer hadden zich zestien doublettes aangemeld en alle teams waren om zeven uur ook aanwezig. Het regende pijpenstelen, maar toch werd er gewoon begonnen. Alles was van huis mee genomen om zich te beschermen tegen de nattigheid.

De wedstrijdcommissie, Ton Kaneman en Piet Gabes, besloten al snel dat er maar twee partijen gespeeld zouden worden, in plaats van de geplande drie. Daarom was tegen tien uur de eindstand al bekend en die was als volgt.....:

Arnold en Taco Stam	2w +18
Annie Blom/Jan van Tienderen	2w +16
Rob Fontaine/Tinus Muller	2w +14
Arie Blom/Arie Baars	2w +11

Het was een avond om tussen de partijen door lekker binnen te zitten en dat gebeurde ook. De warme dranken 'vlogen over tafel' en de gezelligheid vierde hoogtij. Lang bleven de deelnemers na het toernooi zitten om daarna, ondanks de regen, toch tevreden naar huis te gaan.

Piet Gabes,
Pers en Propaganda,
Jeu de Boules
Lijnden

