

## Oud Doet Wijs

Weet u nog dat liedje: “ Het is weer voorbij die mooie zomer” ?

Ja, mooi was het deze zomer ; zelfs tweemaal hebben we een hittegolf gehad!

En dan die regenbuien in augustus.... zodat alles weer op kon bloeien.

Het was me wel een zomer dit jaar.

Maar nu gaan we weer kaarten. Wat denkt u, gaan we er als vanouds tegen aan?

Zoals gewoonlijk zat het bestuur aan de ‘grote tafel’ aan het begin van dit seizoen. Er is besloten om dit jaar twee rondes te kaarten. Eerst tot de kerst en daarna de tweede ronde tot aan de zomerstop in mei. Ik hoop weer op veel verrassingen bij de kaarters.

Op dit moment staat ook de boerenkool weer te groeien in goede grond, opdat we in januari onze vertrouwde boerenkoolfuij kunnen houden. En met dit weer moet het goede kool opleveren.

Donderdag 21 september vieren we op de soos de 85<sup>e</sup> verjaardag van ons lid Mevrouw van de Eerden. We hopen op een prettige middag en wensen haar nog vele jaren toe.

In de zomer is er naast lief ook leed geweest.

Helaas moet ik u laten weten dat ons lid Piet de Vries begin augustus is overleden. Piet was trouw aanwezig op onze kaartmiddagen en altijd kwam hij binnen met een leuke babbel.

Piet wat fijn dat je bij ons was, we zullen je missen.

In de vakantie zijn we bij mevrouw A. Lücke op bezoek geweest. Het gaat niet zo goed met haar. Ze moet veel naar het ziekenhuis en dus even geen mogelijkheid voor kaartmiddagen. Misschien wilt u een kaartje sturen om haar en beetje op te vrolijken. Haar adres: Nauerna 61, 1161 DR Zwanenburg.

Laten we ook mevrouw J. v.d. Putte niet vergeten. Ook zij heeft nog veel problemen met haar gezondheid. Haar adres: Hoofdweg 251, 2131 LK Hoofddorp.

Heeft u zin om ook bij ons op de soos te komen kaarten? Vanaf 55 jaar bent u van harte welkom om bij ons mee te komen klaverjassen. Kent u dit spel niet dan bent u ook welkom aan de jokertafel en weet u daar ook de spelregels niet van? De jokerspelers leggen het u graag even uit. U ziet u bent van harte welkom op onze donderdagmiddagen in de Vluchthaven. Vanaf 13.00 uur staat de koffie klaar.

Wil Blauwhoff

## Nieuws van de dorpsraad



Na de algemene ledenvergadering van 23 mei jl. heeft wethouder Herman Tuning al heel vlug op twee verzoeken van bewoners gereageerd, namelijk:

- *Bij de Cementcentrale aan de Lijnderdijk worden de bouten van de opstaande betonrand afgeslepen en de rand wordt voorzien van reflecterende borden.*
- *Het fietspad van Lijnden naar Badhoevedorp, onder de dijk langs, wordt dit najaar opnieuw geasfalteerd en er komt verlichting.*

Bij navraag bleek dit tweede punt niet helemaal te kloppen. Vanaf de T106 naar Badhoevedorp wordt het fietspad verbeterd, gelijk met het bouwrijp maken van het 4<sup>e</sup> kwadrant en het aanleggen van voetpaden en wegen. Dat hadden we ook eigenlijk al nadrukkelijk gevraagd op de bijeenkomst met aanwonenden van het 4<sup>e</sup> kwadrant. Het stuk fietspad vanaf de T106 naar de Hoofdweg-oostzijde valt daar niet onder. Dus weer gevraagd of dat stuk niet gelijk meegenomen kan worden. We hopen maar weer, dat het zal gebeuren.

Rayonbeheer (huidige gebiedsmanager is de heer De Graaf) heeft op ons verzoek bij de op- en afritten van de fietsbrug aan de waterkant hekjes geplaatst. Ook is het trottoir bij de Hoofdweg-westzijde net voor de dijk iets verlaagd, zodat het rolstoelvriendelijker is om van het parkje bij het gemaal naar het parkje bij "Burgers" te komen.

De heer Flip Donselaar heeft nog wat vaart kunnen zetten achter de verlichting van het oude gemaal, zodat het nu weer mooi in de schijnwerpers staat. Ook zijn de voetpaden in het park beter op elkaar aangesloten. Dit najaar worden er nog wat boompjes of struiken aangeplant, want daar is het nu nog niet de tijd voor.

Nu het waterschap de opstalrechten voor de dijkbewoners (wel erg veel) wil laten stijgen worden er allerlei acties ondernomen. De dorpsraad vindt het fijn dat Thea Buiting als vertegenwoordigster van de opstalhouders uit Lijnden zich inzet voor deze zaak. Thea zal u via De Boeselijn of via directe mailings op de hoogte houden.

In verband met de stankoverlast van Noba is er meetapparatuur geplaatst en de meetgegevens worden aan de Provincie doorgegeven. Ineke Ebbers heeft daar voor gezorgd. Zodra er bij haar gegevens bekend zijn, zullen ze via De Boeselijn aan u worden doorgegeven.

Ook kunt u natuurlijk op de website [www.dorpsraadlijnden.nl](http://www.dorpsraadlijnden.nl) kijken, dan bent u zeker van het laatste nieuws op de hoogte.

Wij feliciteren



Deze bloem is voor

**Flavio**

Hij is geboren op 16 augustus  
en is de zoon en broertje van Paolo en Margriet Modelfino,  
Loredana en Gaia. Zij wonen op Hoofdweg 106

Het begin van een nieuw leven...

Op 10 september is

**S em** geboren

Mark Louman en Linda van Brug  
zijn de gelukkige ouders op Hoofdweg 133



En er valt nog veel meer te feliciteren:

24 augustus is  
**Marcel Barendsen** met zijn **Merel** getrouwd.

Dat hebben zij met een spetterend feest  
gevierd.

\*\*\*

Ook getrouwd zijn  
**Cor Klaasse Bos** en **Isabella Oosterink**  
en wel op zaterdag 2 september

\*\*\*\*

Begin september vierde *familie den Braber*  
hun **40 jarig** huwelijksfeest

\*\*\*

En ook alweer **40 jaar** getrouwd zijn  
*Ans en Klaas van Berkel.*

Zij vieren dat 4 oktober.



*van  
Harte!*

*Wij wensen iedereen veel gelukkige jaren met elkaar.*

## Fototentoonstelling

Tijdens de foto-tentoonstelling in de Vluchthaven begin van dit jaar werden diverse (oud-)Lijndenaren enthousiast.

Zij willen wel eens een tentoonstelling maken van oude (school)foto's.

Ook leuk om weer eens oude verhalen te horen en te vertellen.

Wie wil hierbij meedoen?

Neem even contact op met Sennie op tel 06 – 245 35 015

Dan kan er een groepje gevormd worden die dit gaat organiseren in de Vluchthaven.

## genesis

## HET JUISTE RITME TE PAKKEN!!!

We zijn er weer! Terug van vakantie en volledig in ons oude ritme.

Tja, je kan ook niet altijd op het strand blijven hangen onder een rieten parasolletje met in je linkerhand een goed boek en in je rechterhand een heerlijk cocktailtje.....(oh nee, waarom eigenlijk niet ??)

Enfin ik hoop dat u allemaal een heerlijke vakantie heeft gehad waar u met veel plezier aan terug kunt denken.

Zelf ben ik met man, kinderen en huisdier naar het Zuiden van Frankrijk geweest. Alle dagen zon en op ontdekkingsreis in de omgeving. We zijn weer een ervaring rijker. Ook het opzetten van de vouwwagen gaat steeds soepeler!

De temperatuur erbij was zo hoog dat het bij Hans letterlijk dweilen met de kraan open was. Enfin het luie zweet van het autorijden was ie ook meteen kwijt.....elk nadeel heeft z'n voordeel!

We hebben deze vakantie ook records verbroken met banden wisselen.

Op de heenreis klapte de band van de vouwwagen toen we op de route du soleil reden. Op zich was de timing niet verkeerd want we naderden juist een ENORME inham.

Je weet ook meteen weer dat je genoeg mee had genomen want tja voordat je bij je gereedschap bent moet je eerst "even"je achterklep legen!

WAT een uitdragerij zeg langs de route.....ik was geneigd m'n kaplaarzen aan te doen en een vette sigaar op te steken! M'n haar hoefde ik niet meer in de war te doen want geloof me, als je jezelf een keer of 40 in de moeilijkste bochten hebt gewrongen om wat te eten of te drinken uit de voorraadtassen te pakken, dan gaat het met het uur steeds wilder zitten!

Ja, waarschijnlijk zag ik er nog charmanter uit als Ma Flodder....

Maar voilà, ik dwaal weer af, net als op de weg raak ik ook met m'n tekst van de baan.

Trouwens dat had ik op de terugweg ook.....klapbandje!

Deze keer met de auto. Ik reed op de middelste baan lekker door toen ik ineens een déjà-vu kreeg, Ineens lag ik onder m'n rieten parasolletje, linkerhand een goed boek, rechterhand een lekker cocktailtje waar ik nogal van ging slingeren (bij mij met 1 glas al raak!).

Ik slingerde ineens best heftig en besepte dat ik toch ECHT niet onder m'n rieten parasolletje lag maar met 90 km per uur op de middelste baan bij Den Haag in de motregen reed!

Dus hup, rustig naar de kant gestuurd en wederom zo'n Ma Flodder gevoel gekregen bij het uitladen van de auto (op de terugweg is de chaos op de een of andere manier altijd groter?!)

De mannen hadden het snel voor elkaar, in 20 min. reden we weer verder.

En de déjà-vu klopte wel, want dat was de klapband.....die leek verdacht veel

op een rieten parasolletje!!

Hierdoor kom ik meteen op het volgende;

Ons toneelstuk "Dansen met de bovenbuurman" wat wij 18 en 25 nov opvoeren. Ook hierin is nogal wat aan de hand met leuke en defecte bandjes.

Dit keer niet bij een auto maar bij de fiets van Ans (gespeeld door Loes Pouw). Zij heeft helemaal geen hekel aan leuke bandjes en zoekt driftig naar de juiste fietsenmaker die haar kan bekoren. (Zij geeft een andere betekenis aan bandje plakken)

En dat vertelt ze maar al te graag aan haar medeleerlingen van de balletschool van Peter Kaiser (gespeeld door Jerry Vroege). Sterker nog, ze sluit een weddenschap met hen af dat ze met Peter ook eens gezellig een bandje zal gaan plakken. En dat terwijl Peter niet op vrouwen valt (beweert hij).

Snapt u het allemaal nog?? Nou ik waarschijnlijk ook niet als ik het voor het eerst zou lezen.....dat zullen de naweeën van de cocktail wel zijn.

Laat ik het stuk even kort samenvatten:

We bevinden ons in de balletschool van Peter. Hij heeft nog 1 volwassen "klasje". Met zijn 4 dames, Ans(Loes), Manon(Jolanda), Joske(Ilona) en Hester(Jopy) strijdt hij mee voor de jaarlijkse Cultuurprijs van Enschede (de CAPE).

Hij zal met hen het Zwanenmeer gaan opvoeren. (ik zie het al voor me!)

Bert Buiskool, eigenaar van de sportschool boven de balletschool dingt ook mee naar deze prijs. Dat het met deze spierbundel Bert niet zonder slag of stoot gaat moge duidelijk zijn. Tot overmaat van ramp valt de stervende zwaan Hester wel erg overtuigend neer op toneel en breekt haar enkel.

Gelukkig staat schoonmaakster mevr. Krijnse haar mannetje en zal de rol van de stervende zwaan op zich nemen.

Tja met een dwel kan ze lekker dansen op de vloer maar of ze zich in het Zwanenmeer ook zo elegant kan bewegen is de vraag?

Heeft u het ritme al te pakken?!

Wij zijn zelf inmiddels al aardig op dreef.

Een toneelclub die gaat dansen.....dat draait ongetwijfeld uit op een blijspel!!!

Wij spelen voor u op 18 en 25 november.

25 november hebben we live muziek (voor het geval we nog niet genoeg gedanst hadden) en op 18 november kunt u uitgebreid nakletsen onder het genot van een achtergrondmuziekje en een hapje en een drankje (wij trakteren op iets lekkers bij de koffie!!) Ze hebben ook heerlijke cocktailtjes aan de bar.....

En de rieten parasolletjes?.....die denken we er zelf wel bij!!!

Tenslotte draait het bij toneel allemaal om de fantasie!

U kunt de "strand"stoelen alvast reserveren bij badman Jan Baars 020 659 7360. De boeken kunt u thuislaten want daar heeft u helemaal geen tijd voor!

Tot dan en de groetjes namens het complete Zwanenmeer van Monique Milatz.

## Jeu de boules - lijnden

### NIEUWE WINNAARS BIJ HET KOOL-LIJNDEN TOERNOOI

Zaterdag 9 september jl. was er weer ons traditionele Landelijke toernooi. Al jaren worden wij gesponsord door de Firma Kool en ook dit jaar weer. Dit betekende dat de prijzentafel opnieuw goed gevuld was en dat bracht veel complimenten van de vele deelnemers die uit geheel West Nederland kwamen. Het was prachtig zonnig weer en veel toeschouwers uit Lijnden en omgeving namen even de moeite om naar dit kwalitatief sterke toernooi te komen kijken. Het waren de spelers uit Hilversum, Steenbergen/De Wagt die de finale vrij eenvoudig konden winnen.

De uitslag van de A-poule was als volgt.

Steenbergen/De Wagt (Hilversum), Giovanni/Klootwijk (Lijnden)  
Monvoison/Klaassen (Hillegom), Kramer/Van Dijk (Amsterdam)

In de B-poule kwamen de 'net niet gelukt' doublettes en ook zij streden voor de mooie prijzen. De uitslag in deze afdeling werd:

Ter Voort/Bok (Haarlem), Van Straaten/Van Straaten (Abcoude)  
Duineveld/vd Meer (Haarlem), Schreurs/De Groot (Nieuw Venneep)

In de C-poule zaten de Lijnden teams en ook zij pikten een graantje mee van de goed gevulde prijzen tafel. De uitslag hier werd:

Brittijn/v Stokken (Zeist), Sinke/Konst (Haarlem), Kremer/De Kock (Lijnden)  
Muller/Lanser (Lijnden), Emond/Baars (Lijnden) (na barrage)

De aanmoedigingsprijs ging naar het Lijnden team Van Doorn/De Vijlder en verder waren er nog wijnprijzen, die gewonnen werden door Chandi/Chandi (Amsterdam), Cowan/Cowan (Nieuw Venneep), Kraay/Buchner (IJmuiden) en Zondervan/Godfried (Badhoevedorp)

Al met al was het opnieuw een geslaagd toernooi en niet alleen door het mooie weer. De aanwezige deelnemers waren sportief en gezellig en het evenement was een ware promotie voor de boules sport. Dit moet meer mensen aantrekken en Lijnden heeft het geluk dat het erg centraal ligt. Ook uit Amsterdam (de Aker) komen er nieuwe leden en langzamerhand neemt het ledental toe. Misschien voor U een stimulans om eens op een der speelavonden te komen. Dit toernooi kon zo uitgebreid gespeeld worden, door ondermeer de sponsoring van benzinegigant KOOL uit Lijnden, de kleine gemeenschap in de Haarlemmermeer-Noord, dat zoveel voor elkaar over heeft.

Wilt u meer weten over het jeu de boules bij Lijnden, bel dan naar Ton Kaneman, tel 06-10252790 of Piet Gabes, tel 020-6592360 of kom eens naar een speelavond op dinsdag- of donderdagavond achter het dorphuis De Vluchthaven te Lijnden. Ook op de zaterdagmiddag wordt er vanaf één uur gespeeld.

## Meerhistorie



### Maria school

Ooit kende ons dorp 2 scholen, 2 kerken en 2 cafés. Over een van de twee scholen gaat dit verhaal.

De krantenberichten spreken elkaar nogal tegen, maar wij beschikken over bewijsmateriaal, dat de R.K.Mariaschool aan de Schipholweg in 1911 is opgericht. Zoals op bijgaande foto is te zien was het een gebouw met allure. Kinderen uit de wijde omtrek genoten er onderwijs. De hoofdonderwijzer bewoonde het huis geheel links op de foto. De school had 6 klaslokalen, 2 ingangen, maar voor zover enkele oud leerlingen zich herinneren, werd alleen de linker ingang gebruikt. Boven het middengedeelte was een grote buitenklok, een torentje en een Mariabeeld geplaatst en voor de school was de speelplaats, afgezet met een eenvoudig hekwerk.

Op 3 juli 1911 precies begon meester Hendrik Joannes Post op 24 jarige leeftijd met al 5 jaar ervaring als onderwijzer, aan zijn benoeming als hoofdonderwijzer aan de rooms katholieke Mariaschool voor jongens en meisjes in Lijnden, tegelijk met 2 onderwijzeressen Femia Hendrika Adelaar, oud 20 jaar en 2 jaar beroepservaring en Anthonia Johanna Kerkhoff oud 23 jaar met 3 jaar beroepservaring. Een jonge groep onderwijzend personeel voor een nieuw opgerichte school.

Per maart 1912 werd de groep versterkt met Marie Elisabeth Partasse, oud 21 jaar. Omdat juf Kerkhoff de school alweer verliet per september 1912, kwam meester Gerardus Vonk voor haar in de plaats. Met zijn 26 jarige leeftijd en 5 jaar onderwijzerservaring, was hij ouder dan de hoofdonderwijzer

In de beginjaren maakte de school een bloeiende tijd door. Zo werd in 1921 een gymzaal gebouwd compleet met kleedkamer en fietsenhok. Er naast verscheen een identiek gebouw, dat als Patronaat werd gebruikt. De Hoofddorpse krant van augustus 1929 maakt melding van een opzienbarende gebeurtenis, want de kinderen wordt een schoolreisje aangeboden. "De kinderen van de Mariaschool hebben een boottocht gemaakt naar het eiland Marken".

In 1931 viert Hoofdonderwijzer Post zijn 20 jarig jubileum aan de Mariaschool en in 1951 worden hij en juf Partasse, inmiddels getrouwd en bekend onder de naam Commandeur, beiden in het zonnetje gezet vanwege hun 40 jarig jubileum. Voor juf Commandeur is het eind van haar carrière in zicht want in oktober 1951 verlaat zij de school om van haar welverdiende pensioen te gaan genieten.

Naast zijn werkzaamheden als hoofd der school, vervulde de heer Post ook een functie als bankmedewerker van de Boerenleenbank. Hij moet een heel secuur mens zijn geweest, want hij hield consciëntieus bij, wie wanneer in dienst trad, wie wanneer een speciale akte behaalde en wie wanneer zijn militaire dienstplicht moest vervullen.

De kinderen kregen les in: lezen, schrijven, rekenen, taal, vaderlandse geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, zingen, tekenen, lichamelijke opvoeding en handwerken. Optioneel kon men kiezen voor les in Frans, Duits of Engels.

Inmiddels zijn de tijden aan het veranderen. Het kinderaantal loopt terug, waardoor de toekomst van de school onzeker wordt. In 1961 viert de school weliswaar haar gouden jubileum, maar er is geen reden om feest te vieren, want de eerste besprekingen tot fuseren met de openbare school zijn reeds begonnen. Ook de openbare school krijgt met een leerlingentekort te maken. Omdat beide scholen te weinig leerlingen hebben om als zelfstandige school te worden voortgezet, valt in 1984 het besluit dat het rooms katholiek en het openbaar onderwijs in Lijnden als een school verder gaat. Dit naar aanleiding van een regeringsbesluit voortkomend uit de Wet op het Basisonderwijs.





Na de zomervakantie van 1984 gaan de beide lagere scholen definitief als één school verder. De Mariaschool wordt gesloten en de kinderen gaan allemaal naar de Openbare school aan de Hoofdweg oostzijde, beter bekend als school I. De school wordt in zijn geheel afgebroken, maar het woonhuis van het schoolhoofd, de gymzaal en het Patronaat blijven bewaard. De laatsten zullen worden voortgezet als ons dorpshuis de Vluchthaven, maar daarover de volgende keer meer.

M.B.Brouwerens

Bron: Stichting Meerhistorie

Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Haarlemmermeer, meldt u dan aan als begunstiger van de Stichting Meer-Historie. Voor 12,50 euro ontvangt u 4 prachtig uitgevoerde tijdschriften per jaar. Bel 023-5581464

## Van de redactie

September is de maand dat we echt afscheid gaan nemen van de zomer. Misschien is het weer dan nog zomers met veel zon en hoge temperaturen (als we dit schrijven is het bijna tropisch buiten) maar alles wijst toch naar het komende winterseizoen. De televisie heeft de winterprogrammering alweer ingevoerd, de scholen zijn begonnen en ook alle clubs en verenigingen zijn gestart. Natuurlijk leest u daarover in deze Boeselij.

Genesisus is begonnen met het studeren van een nieuw toneelstuk, wat in november weer op de planken gebracht wordt. Oud Doet Wijs is gestart met de najaarscompetitie van het klaverjassen, net als de klaverjasclub op maandagavond in de VOS kantine. De Jeu de Boulers moeten alweer bladharken voordat ze gaan spelen. De handballers trainen nog wel buiten maar dat wordt met een maandje ook al verplaatst naar de sportzaal. En de bloemschikkers gaan starten met een herfststuk. Kortom de herfst is begonnen.

En de redactie maakt zich op voor weer een nieuw jaar met naar we hopen veel informatie over het wel en wee en alles wat belangrijk is voor ons dorp. U kunt ons daarbij helpen door interessante berichten, felicitaties, nieuwtjes en wat u nog meer wilt delen met uw dorpsgenoten aan ons toe te sturen. Zonder deze informatie krijgen wij de Boeselij nooit vol. **DUS STUUR UW BERICHTEN NAAR DE REDACTIE!**

Verder willen wij een beroep doen, op u trouwe lezer van ons buurtblad, om een donatie te doen waardoor de uitgave van dit blad mogelijk blijft. U weet we redden het altijd nèt met hulp van onze adverteerders en donaties (waarvoor onze bijzondere dank) om alles kostendekkend te houden. Verzoek twee is als volgt: **ALSTUBLIEFT EEN FINANCIËLE BIJDRAGE!**

Vòòr in de Boeselij ziet u ons gironummer staan. Doneert u als bedrijf, dan krijgt u een kwitantie toegestuurd nadat wij uw gift hebben ontvangen.

Iemand die wij bijzonder willen danken is Hans Kamerman. Afgelopen zaterdag 2 september organiseerde hij weer een rommelmarkt achter bij hem in de schuur. De opbrengst van deze markt wordt al vele jaren geschonken aan de ouderensoos "Oud Doet Wijs" en aan uw buurtblad "De Boeselij". Hiervoor onze hartelijk dank.

Wat ons verder is opgevallen nu de avonden weer korter zijn geworden is dat het stoomgemaal weer mooi is verlicht. Dit doet zeker recht aan het meest prominente gebouw van ons dorp. (Misschien gaat er ook nog wel iets gebeuren met de blauwe kleur van het nieuwe gemaal?)

Tot slot moeten wij als redactie twee mensen feliciteren die dat eigenlijk niet willen weten. Omdat zij beiden zo nauw betrokken zijn bij ons blad doen wij dat toch. Allereerst mevrouw Brouwerens. Zij behaalde 3 september weer een mijlpaal met haar verjaardag (we zeggen niet hoeveel!) U kent haar vast wel want zij schrijft altijd de verhalen over de geschiedenis van Lijnden en haar inwoners in de Boeselij. Verder heeft ze nog een leuke taak die ons vrijwaard van onze schrijfvouten.

Ten tweede natuurlijk Els Dikkes. Zonder haar zou er niet eens een Boeselij zijn. Eigenlijk doet zij alles. (De overige redactie is er alleen voor de gezelligheid) Els heeft het al gevierd, maar in oktober hoopt zij Saartje tegen te komen. Wij wensen jullie van harte nog vele jaren toe.

Tot slot wensen wij onze dorpsraadvoorzitter Jos Weel een heel voorspoedig herstel na zijn operatie

En u wensen wij veel leesplezier in uw Boeselij.  
de redactie.