

# Lijnden is het einde werd groot succes

Eindelijk was het zover. 18 September 2004, een datum waar de organisatie van Lijnden is het Einde lang naar uit heeft gekeken. De viering van het 50 jarig bestaan van de Dorpsraad.

Het plan was een Zeskamp, kinderspelen, spellen voor de ouderen en een barbecue, maar zou dit plan slagen.

Nou, daar kunnen we vandaag (een dag na 18 september) volmondig JA op zeggen. De aanmeldingen liepen in het begin van de aankondigingen niet hard maar toen we eenmaal briefjes rond hadden gedeeld waarin de aanmeldingen konden plaatsvinden had de organisatie de hadden vol. De Teams gaven zich spontaan op en ook de barbecue liep als een zonnetje meer dan 200 aanmeldingen kregen we binnen.

18 September 08.00 uur

Alle puntjes worden op i gezet en de laatste werkzaamheden worden verricht zoals het opzetten van de zeephelling (gesponsord door Terrascan en Jos Weel) en het opblazen van de wereldbollen voor de Zeskamp, ook worden de laatste dingetjes klaargemaakt voor de kinderspelen zoals de fietsbaan, de aardappelrace, kloslopen etc. Binnen in de Vluchthaven worden de spellen klaargezet voor de ouderen en dan is het 10.00 uur.

De eerste zeskampers komen zich aanmelden en langzaam vult de Vluchthaven zich met Lijndenaren en oud Lijndenaren die het sportief gaan opnemen tegen elkaar.

Om 11.00 uur wordt LIJNDEN IS HET EINDE officieel geopend door Wethouder Diekman van Haarlemmermeer. Na een toespraak worden allereerst de kinderspelen geopend door de Wethouder op een hobbelfiets een rondje Vluchthaven te laten rijden, waarna een heuse oldtimer de Wethouder naar het terrein van de Zeskamp brengt begeleidt door het dweilorkest de Zotte Swanen (gesponsord door Jan, Ton en Sennie) uit Zwanenburg.

Daar geeft de wethouder het startsignaal voor alle teams die de Zeephelling

moeten beklimmen. Dit gaf behoorlijk wat comotie want er was een net gespannen over de zeephelling zodat het wat makkelijker moest gaan, echter het net was al snel van de zeephelling verdwenen waardoor het voor heel veel deelnemers moeilijk werd te nemen maar het gaf wel lol bij toeschouwers om te zien hoe mensen moeite deden om bijna boven te zijn en dan weer met volle vaart naar beneden gleden.

De kinderspelen gingen daarna van start met het aanmelden. Dan kreeg je een deelnemers kaart en moest je alle spelletjes goed volbrengen, er was geen tijd limiet gesteld zodat ieder kind kans maakten om een van de prachtige prijzen te winnen die beschikbaar gesteld waren.

Als je alle spelletjes goed volbracht had, dan mocht je een prijs uitzoeken en die waren niet mis. Heuse Barbie's en prachtige kastelen, mooie poppen, lieve knuffels. Voor ieder wat, geen kind verliet het veld zonder prijs.

Om 12.30 werd de Zeskamp stilgelegd om ieder de gelegenheid te geven om te lunchen. Op het veld was ook een Snackwagen aanwezig zodat ook aan de inwendige mens gedacht werd.

Helaas vielen de toeschouwers bij de zeskamp erg tegen. Ja, er waren natuurlijk toeschouwers maar we hadden gerekend op meer mensen, we hadden veel aanmeldingen voor de barbecue en hadden stilletjes gehoopt dat de zeskamp ook van deze mensen aandacht zou krijgen.

Maar het plezier was er bij deelnemers en toeschouwers niet minder om.

Om 13.00 uur kwam Clown Slungel. Deze clown heeft onze jeugd prima gemaakt door van ballonnen allerlei beesten, hoeden en nog veel meer te maken. De kinderen hadden heel veel plezier met Slungel zodat de clown langer gebleven is dan gepland, spontaan. Slungel bedankt namens de jeugd van Lijnden.

Om 16.00 uur was de zeskamp afgelopen en werden de barbecue's aangehouden. De BBQ werd begeleidt door

medewerkers van Restaurant de Koperen Hemel uit Vijfhuizen, zodat ook de medewerkers van Lijnden zich konden ontspannen.

Echter werd er natuurlijk eerst gedoucht door de sporters en moest de prijsuitreiking plaats vinden. Voor de prijsuitreiking was Burgemeester Hertog naar Lijnden gekomen wat een speciaal tintje aan onze dag geeft.

Na een korte speech ging de burgemeester over tot uitreiking:

3. Team Weel 2

2. Team Weel 1

1. Blommetjes met Zorge

Alle teams kregen een prachtige beker die werd gesponsord door CTS uit Zwanenburg.

Nr. 1 Blommetjes met Zorge kregen ook een prachtige wisselbeker.

Toen de bekera uitgereikt waren kreeg voorzitter Jos Weel van de Dorpsraad een prachtige penning uitgereikt door de Burgemeester. Waarna Jos het woord werd gegeven.

Jos bedankte ieder voor de deelname en gaf een kleine verklaring voor de wisselbeker.

Het was een fantastische dag en aan iedereen kon hij merken dat dit voor herhaling vatbaar is, echter zou het geweldig zijn als het team die de wisselbeker gewonnen hebben het volgende keer willen organiseren. Dit werd met gegriinnik ontvangen. Wij wachten af wat volgend jaar brengt.

De burgemeester werd bedankt voor zijn komst, waarna iedereen massaal aan de BBQ begon.

Dynamic Sounds uit Hilversum verzorgde muziek samen met Cruise Control. De avond was fantastisch, iedereen had zijn draai gevonden, men kwam oude bekende tegen en het was gezellig.

Om 21.00 uur maakte Sennie Chan een einde aan de avond samen met Jos Weel sloot hij de avond.

Ik denk dat Lijnden is het EINDE een heel groot succes is geweest.