

Lijnden wil duidelijkheid over kerk

Dorpsraad wil meepraten over bestemming

door Jerry Helmers

LIJNDEN - De dorpsraad in Lijnden wil met wethouder Steffens (Leefbaar Haarlemmermeer)

van gedachten wisselen over de mogelijkheden die de lege St. Franciscuskerk in het dorp dt. Een brief naar de gemeente Haarlemmermeer met uitnodiging is onderweg. Gemeente Haarlemmermeer is geïnteresseerd in de aankoop van monumentale panden, die verkoop aan een partij niet doorging. De dorpsraad wil invloed houden op de uitkomst van het kerke. De gemeente bekijkt momen-

teel of ze de kerk wil gaan kopen. Haarlemmermeer overweegt in het gebouw sociale culturele activiteiten te laten plaatsvinden.

De witte kerk - zoals de kerk in het dorp wordt genoemd - staat inmiddels al twee jaar leeg. Bij het kerkenoorschap in Lijnden ervoer men in 2001 dat de gemeente te klein werd en dat het openhouden van de kerk niet meer haalbaar was. In Lijnden is in die twee jaar van leegstand echter de indruk ontstaan dat de dorpsraad niet is betrokken bij de discussie over de toekomst van het gebouw. Zo is voorzitter Weel ook niet te spre-

ken over het bisdom Haarlem, waarmee geprobeerd werd in gesprek te komen. „Al meer dan een jaar geleden hebben wij het bisdom de vraag gesteld wat men van plan is te doen met de kerk. Met leegstand schieten we immers weinig op. Maar we horen helemaal niets. We krijgen zelfs geen telefoontje.”

Bijkomend probleem is dat de dorpsraad halverwege vorig jaar zelf niet in staat bleek om optimaal te communiceren. „We hadden intern te veel problemen en bovendien een bestuurswisseling. Maar nu - met het nieuwe bestuur - zijn we

weer goed van start gegaan. Eén van onze prioriteiten ligt bij de St. Franciscuskerk. Deze is voor Lijnden van groot belang. Wij willen graag horen van de wethouder of de dorpsraad een rol in het gebouw kan spelen.”

Weel hoopt daarbij met name op de uitbreiding en verplaatsing van activiteiten uit dorps-huis De Vluchthaven naar de witte kerk. „Wat ons betreft kunnen ook exposities worden georganiseerd, maar ook herdenkingsdiensten. De witte kerk is en blijft van Lijnden.”